

Logg från Älva

Datum: 2016-12-03

Elevloggare: Fabian A. Classon och Andranik Davtian

Personalloggare: Lasse

Position: Las Palmas

Beräknad ankomst till nästa hamn: måndag eftermiddag till Gran Tarajal, Fuerteventura

Planerat datum för att segla vidare: söndag eftermiddag

Väder: soligt med viss del moln, ca 25 grader

Elevlogg:

Dagen börjades med en tidig frukost som alltid. Följt av en samling för att diskutera dagens händelser, mest notervärt hårbottenexkursionen som skulle utföras under dagen, efter en del förberedning som till exempel packa snorkel och simfötter och diverse utrustning. Efter det stod endast en lång 40 minuters gångtur i klassernas väg. Men efter en lång vandring som resulterade i många ömma fötter så var vi äntligen framme. Det första på agendan var en snabb samling för att diskutera exkursionen innan vi spred ut oss på den vackra lavastenstranden. Det gick inte långt förrän vi började se de vackra akvatiska invånarna på Las Palmas' underbara stränder. Några notervärda fynd är havsanemoner, eremitkrabbor, konsnäckor, sjöborrar, skålsnäckor och en mängd med olika vackra och färgglada tångväxter och alger. Sedan mot slutet så hade vi en mack-kastartävling, vi blev uppdelade två och två någon grupp var tre, och en från Mbv 14 och en annan från 15. Vinnare skulle tydligen få ett pringelsrör. Efter det så fick de som ville gå tillbaka till båten och de andra var kvar en stund till och badade. När vi kom tillbaka så tog vi hand om vår utrustning och lät den torka i solen.

Personallogg:

Hej

Eleverna har beskrivit dagen på ett mycket bra sätt. Vi har haft en underbar dag på en klippstrand i Las Palmas norra utkant. Dagen har bjudit på sol och värme, precis som igår. Perfekt för en hårbottenexkursion. Eleverna har jobbat på alldeles föredömligt, och tyckte nog att det både var intressant och kul. På sådana här utflykter har vi alltid med oss en "förstahjälpensväska", Den behövdes inte öppnas en endaste gång! Det har jag aldrig varit med om förut.

Vi har det riktigt bra och trevligt här ombord, besättningen, eleverna och min kollega Veronica är helt fantastiska. Vi äter god mat (precis som vanligt) och vi har allmänt trevligt tillsammans.

Imorgon efter lunch kommer vi kasta loss och bege oss emot Gran Tarajal på Fuerteventuras sydöstra del. Det blir spännande då det är ett nytt resmål för mig. Vi räknar med ett knappt seglingsdygn, tämligen svaga vindar men som kan ge oss en stäckbog. På Fuerteventura kommer vi försätta jobba med hårbotten, snorkla och få en guidad busstur runt ön.

Ha det bäst, för det har vi!

Lasse (marinbiologilärare)

