

Logg från Älva

Datum: 3/9

Elevloggare: Stella och Joakim

Personalloggare: Hans-Eric

Position: N 55°52′ E 002°13′

Segelsättning: (kl 22) Stagfock, revad fock och revat storsegel

Fart: 5,5 knop

Kurs: 250

Beräknad ankomst till nästa hamn: Brügge måndag morgon

Planerat datum för att segla vidare: onsdag förmiddag

Väder: Regnigt i samband med varmfrontpassage, frisk SSW vind

Elevlogg:

Hej på er allesammans!

Ännu en dag på havet har gått och vi börjar sakta men säkert närma oss vår destination i Belgien. Just nu har vinden avtagit en del så i skrivande stund går vi faktiskt för motor, men vi förväntas hissa segel redan kl 20 ikväll när vinden kommer tillbaka! Nu har studierna tagit fart och ett ständigt smattrande hörs från tangentborden, på något sätt känns det nästan mysigare att plugga här ute på vattnet. Idag kallades alla vaktlag till ett enskilt möte tillsammans med besättning och lärare för att ta upp vad som fungerar bra och vad som kan förbättras ombord. Den gemensamma slutsatsen var att vi alla ska hjälpas åt att stötta och lyfta varandra till ännu högre höjder – för egot har vi nämligen lämnat hemma, nu är det VI som seglar!

Efter att ha befunnit sig här ute med horisonten åt alla håll har vi inte haft det minsta spår av täckning på mobilerna. Man skulle kunna tro att vi blivit spritt språngande galna vid det här laget men faktum är att det flyter på rätt harmoniskt. Det tar nog inte lång tid innan man faktiskt glömmer bort sina sociala medier och börjar socialiserar sig med varandra istället. Kanske är det till och med en befrielse för vissa att inte frenetiskt behöva fingra på sin mobilskärm för att se om det hänt något.

På tal om händelser så var nog dagens absoluta höjdpunkt de fantastiska hamburgarna som byssa-laget serverade till middag. Nybakat bröd och hemmagjorda hamburgare, lyxigare än så blir det inte! Nu sitter de flesta av oss ihopkurade framför tv:n och enligt ljuva rykten nalkas det bullbak innan vi kryper till kojs för att snart gå nattvakt. Det allra bästa med att somna på havet är hur vi vaggas till sömns.

Kram på er,

hälsningar Stella & Jocke



Lättmatros Tove håller splits- och taglingskola

Personallogg:

Vi har under morgonen och förmiddagen passerat syd om det danska oljefältet Kraka med kurs mot dom brittiska gasfälten. Det kan bli spännande för eleverna att se lågorna från plattformarna på natten, när dom på det sättet gör sig av med övertrycksgas i systemen. Planen är att ligga en bit västerut för att kunna ta vara på de SV'liga till V'liga vindarna som vi har att vänta enligt prognosen. Vindstyrkorna väntas bli 10-13m/s vilket innebär en bra öppen vind söderut. I övrigt är allt väl ombord trots lite förkylningar och en del sjösjuka.

Eleverna har kommit i sina roller på ett bra sätt och blivit riktigt bra rogångare. Vi närmar oss nu den mest trafikerade delen av Engelska Kanalen med mycket fartyg att titta på.

Två dagar till Brügge och belgisk choklad !!!

Hans-Eric