

Logg från Älva

Datum: 03/03 2018

Elevloggare: Zacharia och Daniel

Personalloggare: Lasse

Position: Arrecife, Lanzarote

Beräknad ankomst till nästa hamn: Tisdag morgon

Planerat datum för att segla vidare: 05/03 2018

Väder: Växlande molnighet, både regn och sol.

Elevlogg:

Hola amigos,

Efter en lång och slitsam resa från Gran Canaria till Arrecife så vaknar vi upp till ljudet av regnet som smattrade mot båten. Vi gick alla upp med tunga steg till byssans ljuvliga frukost som bestod utav havregrynsgröt, bröd och goda frukter (samt även kalkon speciellt till Zacharia). Men friden varade inte lång då den mödosamma städningen påbörjades. Dock så varade inte städningen länge då vi redan är så pass rutinerade inom detta område.

Dagens aktivitet bestod av en heldags resa runt hela Lanzarote, så vi fick samla upp våra grejer och mana oss till bussen 9:30. Resan började med ett stopp vid Mantañas del Fuego där vi fick skåda effekten av vulkanernas hetta. Först så gick vi till en 10m djup grill som bara använde sig utav värmen från vulkanen. Därefter fick vi känna på gruset på marken som tack vare vulkanen var väldigt varmt. Vi fick även beskåda gejser då de hällde i vatten i 10m djupa hål där vattnet direkt kokade och sköts upp flera meter.

Bussfärden tog oss sedan genom nationalparken Timanfaya där vi med en underbar (inspelad) skånsk guide och härlig musik fick veta om områdets historia.

Vi åkte vidare till El Golfo som bestod av en grön sjö, vars färg kommer ifrån de cyanobakterier som befinner sig i sjön. Vid denna tid var det dags för en passande lunch då vi alla var helt utsultna med en fantastisk utsikt över havets gigantiska vågor emot landets massiva klippor.

Efter att vi var mätta och belåtna så fortsatte resan mot Mirador del Rio som befinner sig 671 meter över havsytan med en fantastisk utsikt över stora delar av ön, där passade många på att ta fina selfies då det var en oerhört fin utsikt.

Vårt sista stopp var Jameos del Agua och dess underbara skatter. Inuti den vattenfyllda grottan fann vi ett unikt ekosystem, bestående bland annat av små vita krabbor, som inte finns någon annanstans i världen. Detta var vårt sista stopp innan Älva. När vi var framme så var det dags för middag och presentation om Lanzarote, där vi lärde oss mer om ön än vad vi gjorde från guiden vi hade.

Allt som allt var det en fantastisk resa och vi fick uppleva mycket av denna underbart fina ö.

Adios Amigos.







Personallogg:

Hej igen

Eleverna har ovan beskrivit dagen på ett ypperligt sätt. Guiden vi hade på dagens utflykt får nog tyvärr klassas som den sämsta jag stött på under mina år som lärare på Marina läroverket. Som tur var tyckte eleverna att dagen var givande ändå, kanske beroende på de spektakulära målen under dagen. Det regnar endast några få dagar om året här på Lanzarote och vi lyckades pricka in en av dem, kul.

Imorgon kommer vi att träffa Ruben, en lokal biolog, för att vandra i tidvattenzonen och titta på organismer som finns här. Jag har gjort det förut och Ruben är otroligt duktig på att artbestämma djuren och växterna här. Det blir en riktigt bra förberedelse för vår andra hårdbotten, på Isla Graciosa. Dit räknar vi med att komma på onsdag förmiddag. Innan dess, på måndag kommer eleverna skriva VHF-prov ombord.

Nu är nästan alla elever iland, de har hittat "världen bästa" glass-ställe (!), enligt vissa.

På återhörande

Lasse