

Logg från Älva

Datum:

Elevloggare: Alex & Clara

Personalloggare: Aron

Position: Utanför Teneriffa

Segelsättning: Alla segel är nere och beslagna

Fart: 4 knop

Kurs: 040

Beräknad ankomst till nästa hamn: 4/2-2018 Teneriffa

Väder: Solig dag med stora moln vid horisonten

Elevlogg: Hoppas ni mår bra det gör vi!

Tjena igen!

Idag är det Alex och Clara som skriver. Den sista heldagen till havs har varit en riktigt blåsig och gungig en. Med vindar på mer än 20 m/s rakt förifrån har vi puttrat i så lite som 2-3 knop genom de höga vågorna syd om Teneriffa. Det har känts lite som fritt fall i styrhytten. Men härligt har det varit trots gungandet och illamåendet för att mitt på dagen fick vi besök av en stor flock delfiner som gav oss på utkik sällskap under en timme eller mer. Dessutom har vi i solens värme haft den snötäckta toppen av Teide i skymt på babord sida, en riktigt vacker syn.

Morgonen började med en så gott som tom mäss då nästan alla var sjösjuka och väldigt utmattade efter nattens sjögång. Vilket resulterade i att vi för första gången fick oss en liten sovmorgon då morgonens lektioner blev inställda. Trots allt lyckades byssan med ett bra jobb och serverade tre goda måltider, som vanligt. Applåder till bysslaget! Resten av dagen har annars mestadels bestått av plugg inför morgondagens klass 8 prov.

Vi beräknar att anlända till Santa Cruz de Tenerife någon gång efter midnatt. Så i natt skall den sista nattvakten utföras med största njutning.

Vid tangentbordet Alex Rockström och Clara Lyttle Baynham.

—

Personallogg:

Hej!

Då var sista seglingen för den här turen till ända och vi ligger återigen vid kaj i Santa Cruz de Teneriffa!

Det som slår en så här de sista dagarna är vilket lag eleverna blivit, avgångar och segelsättningar flyter på nästan automatiskt och alla hjälper varandra där det behövs. Själv är jag riktigt imponerad av förändringen på ett fåtal veckor.

Idag har vi som sagt gått för motor rakt mot sjön så det har tagit en liten stund men solen har varit framme och förutom vinden har vi haft fint väder.

Många elever har varit uppe och gjort övningar på bryggan idag med krysspejlingar och dylikt så det har varit mycket folk på bryggan vilket är skoj om än ibland lite trångt ☺.

Nu har vi ett par dagars städande och samkväm framför oss innan eleverna lämnar plats för nästa klass.

Bifogar en bild från gårdagens segling.

Skepp ohoj!

//Aron

