

Logg från Älva

Datum: 2/9-17

Elevloggare: Elin, Amanda

Personalloggare: Caroline

Position: Borkum riff, Nordsjön mellan Tyskland och Nederländerna

Segelsättning: Mesan, storsegel, fock, bredfocken,

Fart: 5 kn

Kurs: 235°

Beräknad ankomst till nästa hamn: 5/09-17

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Soligt med lite moln längs horisonten. Lätt men bra seglingsvind.

Elevlogg:

Halloj alla är hemma! Hoppas ni har det bra. Idag har varit en solig och härlig dag. Trots lite stiltje mitt på dagen har det börjat blåsa nu och nästan alla seglen är hissade. Speciellt för idag är att vi fick hissa bredfocken för första gången sedan vi kastat loss. Det var riktig spännande då ett gäng elever tillsammans med Evelina fick klättra upp i riggen för att göra loss bredfocken. (Klätterutbildningen fick vi redan för en vecka sedan, när vi låg i hamn.)



Vi har även haft sjukvårdsutbildning under andrestyrman Thomas' ledning. Två i besättningen låtsades att de varit med om olika olyckor och lät oss rädda dem. För att göra upplevelsen riktigt verklig så använde en ketchup som rekvisita. Lektionerna var givande och gav en bra inblick i hur sådana situationer ska hanteras. Igår kväll släpptes en riktig "rökbomb" nere i mellaninredningen, då en i klassen fick för sig i att öppna en väldigt gammal proteinshake. Hela inredningen luktade fruktansvärt och vi höll oss alla på däck tills doften var utvädrad med hjälp av alla båtens fläktar. Det användes till och med en gasmask för att slippa den hemska doften.

Sammanfattningsvis har vi det bra och vi ser fram emot vår ankomst till Ramsgate.

Tack för oss!

Personallogg:

Ja idag har varit en dag med blandade vindar. Vi har bärgat alla segel och satt dem igen flera gånger men det är alltid en bra övning inte bara för elever utan även för oss i besättningen. Nu börjar eleverna dessutom börjat få så bra koll på seglen att vi inte behöver leda lika mycket längre utan mest sköta kommunikationen mellan bryggan och fördäck. Som Elin och Amanda skrev har vi haft äran att sätta bredfocken idag och inte bara sätta den, utan vi hade bredfocken hissad tillsammans med de andra seglen vilket inte hänt på länge. På eftermiddagen hade vi sjukvårdsövningar där jag först fick ha ett brutet ben och sen vara medvetslös och buren på bår till där sjukvårdaren skulle ta emot mig. Det är svårt att hålla minen ibland när eleverna försöker sätta skenan som ska hålla foten på plats på knät istället men tillslut blev det bra och både jag och Linda känner oss hela friska. På kvällen hade vi ett skeppsmöte igen där två elever, någon från besättningen, kocken och lärare sitter ner och pratar om stämningen och livet ombord är, det är alltid bra. Nu har det börja gunga lite mer men ingen verkar ha blivit sjösjuk än, däremot har schackpjäser börja åka ner över salongsgolvet och jag ska gå upp på vakt igen!

Lättmatros Caroline





...och som avslutning på dagen ännu en vidunderlig solnedgång