

Logg från Älva

Datum: 2 Mars 2018

Elevloggare: Lucas och Ramina

Personalloggare: Madeleine

Position: Arrecife, Lanzarote

Beräknad ankomst till nästa hamn: 6 mars 2018

Planerat datum för att segla vidare: 5 mars 2018

Väder: Soligt och blåsig

Elevlogg:

Hej hallå från det blå!

Nu befinner vi oss på Lanzarote, Arrecife. Vägen hit var lite gungig men tillsammans klarade vi det. Morgonen började med frukost, och direkt efter det var det städning.

Hela förmiddagen gick åt plugg inför VHF-provet som vi ska ha nu på måndag. Sedan åt vi lunch som bestod av lite rester och hembakade scones, vilket var fantastiskt gott!

Kort därefter simmade delfinerna ännu en gång fram till båten vilket gjorde oss väldigt lyckliga. Efter många foton på delfinerna var det dags att förbereda oss inför tillägningen.

Tillägning var tuff med tanke på den starka vinden och missförståndet kring vilken plats vi skulle till. Personerna i rib-båten fick en blöt extra tur fram och tillbaka medan Älva väntade på svar från hamnkaptan. Till slut fick vi svar och ligger nu fast. Dock är denna position väldigt utsatt för vindarna, och därför måste vi byta plats till en mer vindsäker plats.

Under allt pluggande och solbrända ansikten väntar vi ivrigt på middag som består av hummus och pitabröd. Platsbytet kommer att ske runt 19:00, trots att det är tufft att byta plats så kan vi med stor glädje säga att platsen är närmare stan! Det gäller att se allt från det positiva! ;)

Vi hoppas ni njuter av Sveriges väder lika mycket som vi njuter av Lanzarotes sol! Adjö från oss.







Personallogg:

Hej där hemma i det vackra vinterlandskapet!

Madeleine heter jag som skriver idag. Detta är min första resa som jungman ombord på Älva, men jag har, liksom eleverna, gått marinbiologi på Marina läroverket och då seglat med som elev två perioder tidigare. Utöver Älva-resorna jag gjort har jag jobbat som handledare, intendent och matros på briggen Tre Kronor af Stockholm sedan 2013, jag jobbar även för två underoperatörer till Strömma Kanalbolag och har gjort det i två, snart tre säsonger och ännu ett litet rederi som kör under Waxholmsbolagets flagg. Man kan säga att jag har lite sjövana i alla fall. Men nog om mig.

Då vi har seglat från Las Palmas till Arrecife har vi haft vaktgångar som eleverna medverkat i – som ni säkerligen redan vet. Under dessa vaktgångar har vi punkter som alla ska medverka i som handlar om sjöfart och allt möjligt. I natt och idag har många fått testa på att ställa in radarn, övat på sjötermmer, satt ut positioner i sjökort, bestämma fyrkaraktärer m.m. Alla har gjort alldeles ypperligt bra ifrån sig. Så det är superskoj!

Tyvärr dog vinden igår kväll så vi har gått för maskin hela dagen, men det har inte varit några sura miner för det – vi har kul ändå, svårt att inte ha kul med detta underbara gäng. Speciellt roligt är det när vi får se så många delfiner hoppa högt och nära båten som vi gjort idag. Tyvärr dog min kamera så jag hann inte fota dem. Efter att vi sett dagens delfiner var det dags att förtöja inne i hamnen vid Arrecife.

När vi skulle förtöja märkte vi att det var ett alldeles för utsatt ställe att ligga på för att någon i besättningen skulle kunna få en lugn natts sömn så vi la oss där och väntade på att det skulle mojna innan vi kunde flytta oss till en bättre plats, kapten Krister lyckades flörta till oss en bättre plats längre in i hamnen nämligen. Den nya platsen fick vi rätt omgående efter att vi lyckats förtöja helt på första stället, men då var vi alla för hungriga och båten för inblåst för att vi skulle kunna göra något rätt. Så efter en god måltid som byssagänget gjort mojnade det och vi kunde förhala till en annan kajplats. Där vi är nu. VILKEN SKILLNAD. Det varken rullar, knakar eller gnisslar här. Nu ska vi alla kunna sova gott. På tal om sömn, det är nog dags för det nu.

Allt gott!

Hälsningar från Madde