

Logg från Älva

Datum: 01-10-16

Elevloggare: Sofia Magnusson

Personalloggare: Andreas Bauer

Position: 42 14.4' N 8 43.8' W

Segelsättning: N/A

Fart: N/A

Kurs: N/A

Beräknad ankomst till nästa hamn: N/A

Planerat datum för att segla vidare: Onsdag morgon, 5/10.

Väder: 22 grader, milda vindar.

Elevlogg:

Hej alla nära och kära där hemma!

Dagen har bjudit på lite smått och gått. Vi har fått gå runt i Vigo, pluggat och haft smått panik över att mittredovisningen endast ligger en dag bort. Spanien bjöd idag på ett fantastiskt väder med strålande sol och varma vindar, äntligen lite värme. Själv startade jag och min grupp dagen med att förbereda för redovisningen som vi ska hålla på måndag. Byssanlaget levererade som vanligt god lunch då det blev pan-pizza. Även Vigo hade mycket att erbjuda, god glass, härliga mäniskor och en lækker oregelbunden arkitektur. Imorgon som alla såklart vet spelar Celta Vigo mot FC Barcelona här i Vigo. Ett gäng tog sig till arenan Estadio de Balaidos för att försöka få tag i biljetter till hälften av klassen samt majoriteten av lärarna, men det blev ingen lyckad fångst då det var stängt. Men vi ger inte upp ännu, imorgon ska vi ta en till tur och ge det ett nytt försök. Vissa andra har hunnit med shopping, lämna ut enkäter och njutit av den fina staden. Kvällen kommer erbjuda hetsigt pluggande, väntan på att Arvid och Linnea ska anlända och kanske lite mys framför en film.

Puss och kram till alla där hemma. Vi vet att ni är avundsjuka ;)



Personallogg:

Hallojsan alla där hemma!

Nu har jag varit ombord i två månader och jag saknar i stort sätt bara en sak hemifrån, snö. Kanske låter konstigt för de flesta men när jag inte är till sjöss så jobbar jag i vår fantasiska fjällvärld! Är därför inte särskilt van vid varmt klimat.

Min dag som besättning börjar lite annorlunda jämfört med elevernas. Vi börjar med morgonmöte där vi bestämmer vilka arbeten som behöver utföras under dagen. Jag och matros-Tove blev lyckligt lottade att få knacka rost stora delar av dagen. Dessutom fick vi klättra upp i masten för att beslå om bredfocken, det är alltid roligt! Senare på kvällen var vi ett gäng hurtbullar från både besättning och eleverna som var ute och tränade löpning och benstyrka på Vigos gator. När vi kom hem så stod det nybakade, monstergoda kanelbullar som Matros-Tove och kock- Tiger hade bakat, en fantastisk avslutning på ännu en magisk dag ombord på Älva.

Ha de bäst, igelkottsfest! /Jungman Andreas.