

Logg från Älva

Datum: 1 juni

Elevloggare: Vanessa och Alexandra

Personalloggare: Sören

Position: Utanför Landsort , på väg mot Idskär

Segelsättning: -

Ankomst till nästa hamn: Idskär lördag eftermiddag

Elevlogg:

God kväll gott folk!

Idag har vi inte gjort så mycket mer än att driva fram längs kusten. Vi började med en underbart god frukost för att sedan gå över till allas favorit del på dagen, nämligen städningen! Vi har haft fysiklektioner samt lite genomgång av hur man använder en transportör och en passare i sjökortet. Man har även sett några elever titta upp mot himlen lite då och då och hållit upp en blå dataloggare i luften, som mäter vindhastighet och barometertryck bland annat för fysiken. Vi har pluggat massor och ätit upp alla cornflakes på båten nu när chokladpulvret har tagit slut, beroendet är mycket illa. En god middag serverades av byssan med kyckling och curry. Salladen till maten var mycket intressant då grönsakerna börjar ta slut de också, vi fick bli kreativa och kom då på: Melon och äppelsallad med bitar av chilli, en gnutta lime och några gulddroppar av honung. Vi serverade dock också kikärtor till folket vilket kan leda till en illaluktande Älva inom en snar framtid. På det hela taget så har det varit en underbar dag och vissa elever har till och med suttit på bogsprötet nu i kvällssolens sista strålar för dagen. Precis nu såg vi en liten ö där fåglar (möjligtvis skarvar) har tagit över alla träd, kolla bild.





Solnedgång över Dalarö Skans

Personallogg:

Ja, vädret har varit härligt, men seglingsvinden, var är den? Den hemska sanningen är att vi har gått för motor ända ifrån Holland. Antingen har det varit vindstilla eller ren motvind. I morse ställde jag i utsikt för eleverna att vi skulle få lite svag sydostvind under dagen så att vi äntligen kunde få några timmars segling. Men därav blev intet. Vi gick in närmare östgöta- och sörmalmskusten för att i bästa fall fånga upp lite sjöbris, men också den svek. Så vår trogna Volvo Penta har fått tugga på. Den kustnära rutten gav dock rikliga tillfällen att öva krysspejlingar och att identifiera fyrar, så det har vi kört hårt med.

Efter middagen passerade vi Landsort, och då känns det som om man nästan är hemma. Nu under kvällen har vi fortsatt uppåt Mysingen och förbi Dalarö. I gryningen räknar vi med att kasta ankar i en stilla vik i mellanskärgården för att tillbringa dagen med en del avslutande lektioner i navigation men också övning i riggklättning under säkra former och kanske lite bad.

På söndag ligger vi vid skolans egen ö Idskär och tokstädar hela båten så hon är riktigt fin när vi kommer in till Marina Läroverket kl 14 på måndag.

Hälsningar från kapten Sören