

# Logg från Älva

---

Datum: den 8 mars 2016

Elevloggare: David Lindbergh, Christian Olsmalm

Personalloggare: David Grönberg

Position: Förtöjda i Marina Lanzarote, Arrecife

Planerat datum för att segla vidare: den 9 mars 2016

Väder: moln och blåsig

## Elevlogg:

Det är inte bara i Sverige vi har navigationsskolor, idag har vi varit på studiebesök hos en vänskola som också håller på med utbildning inom navigation men även dykning, fiske och maskin. Kul att se att det är så mycket som är gemensamt med våran skola, vi har t ex samma utbildning inom brandbekämpning. Även om mycket var lika så var det mycket skilde oss åt, språket bl a det märktes extra tydligt när vi skulle ta och äta lunch. Istället för en typisk spansk rätt på deras skola, så blev det en macka med fisk på restaurang. Mätt och nöjd blev vi ändå fast lite språkförbristningar. Dagen fortsatte sedan med en utflykt med buss runt ön, där vi bl a besökte grottor uppe i bergen, kollade på gamla vattenreservoarer i de äldsta byarna på ön samt en titt på en av skolans lärare Alejandros kaktusträdgård, där de samlar Cochenill-löss som avger rött pigment. Sedan efter resan så fick vi besök av några elever och lärare från skolan, som kom och fick en guidad tur runt vårt fina fartyg. Resten av kvällen spenderades i lugn och ro i väntan på avresan mot Tzacorte och La Palma, som förhoppningsvis ger fin segling med något lite sjösjuka, vågor och långa vaktpass. Nu går vi och lägger

oss för att samla krafter.



Alejandro Perdomo visar en gammal handgrävd vattenreservoar

Personallogg:

Solen lyser med sin frånvaro för tillfället men det hindrar inte oss i personalen att jobba med det förebyggande underhållet av Älva, dagens skribent har renoverat en av trälejdarna som går från babords gångbord upp till bryggdäck. Efter många timmars slipande och skrapande så är den väl på plats med ett lager lack och förhoppnings hinner det läggas ett lager till innan morgondagens avresa, Frida, vår köksmästare, har spenderat hela dagen i byssan med att laga en fantastisk fisksoppa som hon serverade till middag,

Tillåt mig en personlig tillbakablick: År 2010 avslutade jag mina studier på Klart Skepp, två års studier på KY Skärgårdskapten var till ända och sommaren spenderades på olika skärgårdsbåtar i Stockholm. När hösten kom klev jag ombord på Älva och började en spännande tid i en för mig då okänd värld med skolelever på en resa som tog oss till Västindien och tillbaka. På vägen blev det besök i många trevliga hamnar med utflykter. Med många olika klasser och en fin besättning så var stämningen fantastisk ombord. När hösten kom å Älva anlände en än gång till Stocksund så mönstrade jag av och med blodad tand för sjöfart och dom vida haven så packade jag min väska och begav mig till Åland för att läsa till sjökaptten. Nu har det gått sex år sedan jag klev på Älva för förtsa gången och med en sjökaptensexamen och många sjödygn i väskan så mönstrade jag på Älva igen och möts av en lika trevlig besättning som när jag sist var här, och att få segla med årets avgångsklass som snart är klara med sin skärgårdskaptens utbildning är extra roligt Kanske gör någon av de samma resa som jag har gjort och kommer till Älva igen.

Att ta det beslutet att lämna mitt gamla jobb som tekniker och ta klivet ut på sjön är något jag aldrig kommer att ångra, med en arbetsplats som ständigt är på väg och en fantastisk utsikt. Men med sjölivet kommer vissa uppoffringar, det vet en som idag får fira sin födelsedag ännu en gång utan mig. Så jag önskar dig grattis på födelsedagen än en gång från havets våg.

//David Grönberg