

# Logg från Älva

---

Datum: 2016-03-16

Elevloggare: Ivar & Tilda

Personalloggare: Gabriel Sperens

Position: Utanför Teneriffas södra udde

Segelsättning: Ingen

Fart: 4 knop

Kurs: 070

Beräknad ankomst till nästa hamn: I morgon förmiddag

Väder: Kalasväder

## Elevlogg:

Idag har vi inte seglat alls då vinden inte vill hjälpa till. Istället har maskin fått jobba sedan tidigt imorse då vi lämnade La Gomera. Under färd stannade vi till i den mytomspunna sköldpaddsviken, Turtle Bay. Donatello och Michelangelo var på plats, men Rafael och Leonardo hade simmat iväg för att köpa pizza med vispgrädde i en hemlig kloak.

Chefsutbildare Dag har varit ombord även idag och lärt ut metoder för att leda grupper. Han har många intressanta historier att bjuda på och klassen får sitta på soldäck och ljuga ihop berättelser om kriser vi gått igenom. Det är mycket lärorikt, men ibland går det över styr när halva klassen blir sjösjuk.

Nu är resan för YH14 snart över, men än har vi ett par dagar kvar i solen. Rykten säger dock att det börjar bli vår även hemma i Sverige, så det är väl inte en total katastrof att komma hem.



Los Organos, en mäktig basalklippa på La Gomeras nordkust

### **Personallogg:**

Dagen har flutit på i ett lugnt tempo bokstavligt talat. Ett kryssningsfartyg ville ha vår plats på La Gomera vilket gjorde att vi fick lämna kaj redan klockan halv 6 i morse. Det har gjort att vi har haft mycket god tid på oss för att komma till Teneriffa imorgon bitti. Därför har vi unnat oss att åka på lite sightseeing. I ett högst makligt tempo av ca 3 knop har vi tittat på de imponerande klipporna på norra Gomera sedan puttrat över sundet till Teneriffa med sällskap av lite grindvalar och stannat till för att snorkla med ett gäng sköldpaddor. Maten har som vanligt vart mycket god, vädret är lugnt, solen skiner och alla ombord verkar trivas och må bra.