

# Logg från Älva

---

Datum: 19 maj

Elevloggare: Patrik Kamryd

Personalloggare: Magnus Jödahl

Position: N 52° 31' E 3° 47'

Segelsättning: Motor

Fart: 4.5 knop

Kurs: 45 grader

Beräknad ankomst till nästa hamn: Fredag kl 09.00

Planerat datum för att segla vidare: Söndag em

Väder: Nästan vindstilla och sol

## Elevlogg:

Hej!

Nu närmar vi oss Texel, en ö utanför Holland, med stormsteg. Även om det inte blåser. Dagen har varit superhärlig med sol och fint väder. Alla njuter verkligen av vädret. Det enda som är tråkigt är att det inte blåser så mycket så vi måste gå för motor för att komma fram. Under dagen har det bjudits på fantastisk mat, framförallt middagen. Det blev tre rätter, med en bruscetta till förrätt, en skaldjursoppa till varmrätt och kladdkaka till efterrätt. Vi fick även under dagen en ny maskot till båten, vi fick besök utav en svala (fågel) som följde oss under dagen. Vi har även lärt oss att man kan spanna upp en hängmatta i masten, högt över vattnet, och sova vilket Stefan, en trevlig kille i besättningen gjorde.

Det är väldigt många som är stressade inför historielämnningen imorgon. Flera har suttit ute i solen och pluggat. Inlämningen handlar till stor del om vad som har hänt på 1900-talet, viktiga händelser och processer. Vi ska även skriva om hur vi tror världen hade sett ut om den Amerikanska revolutionen inte hade ägt rum, och vilka viktiga händelser som hade inträffat då. Imorgon kommer Magnus (historielärare) att lämna båten för hemfärd och Lasse (marinbiologilärare) kommer ner imorgon.

**Personallogg:** Jaha.. Lite otacksamt att skriva lärarloggen efter elevloggen när den är så heltäckande som den ovan.. jaja..

Dagen har gått i historians och den goda matens tecken. Som redan nämnts lämnar jag Älva i morgon eftermiddag och det pågår ett intensivt spurtande för att bli klara med uppgiften. Av det jag sett och hört är det mycket som är riktigt bra! Undervisningen här på Älva är tämligen speciell. Jag har handlett elever från före frukost till läggdags, puhh. Inte undra på att man är trött nu.

Jag vill passa på att tacka MB14b för en fin segling. God stämning, mycket skratt, ordning och god mat! Tack! Magnus "ibland är det ok att försova sig" Jödahl

