

Logg från Älva

Datum: 6/6

Elevloggare: Truls Velde

Personalloggare: Peter (Le Chef)

Position: Förtöjda vid Idskär

Beräknad ankomst till nästa hamn: Stocksund tisdag kl 14.00

Planerat datum för att segla vidare: 18 augusti

Väder: Nu är det sommar!

Elevlogg:

Guten Tag!

Idag var det dagen som alla hade väntat på men som ingen längtade till, idag var det dags för den stora städningen på Älva. Dagen revs igång som vanligt med en ordentlig frukost och en hel del trötta men positiva ungdomar som sakta men säkert förberedde sig för en lång dag. Direkt efter frukosten satte vi igång med att göra i ordning båten, hytterna skulle dammtorkas och varje vaktlag ansvarade för att sin del av Älva. Efter att vi fått mat i magen var det dags att sätta igång på nytt med ny energi och ett vackert väder. När kvällen närmade sig kunde vi sakta men säkert knyta ihop den smutsiga säcken. Efter att ha vänt upp och ner på hela Älva var det grillning som stod på schemat, det serverades marinerade revbensspjäll och blodiga oxfiléer vilket ett gäng utarbetade ungdomar glatt tog emot.



Under middagen surrade snacket på, frågor som vad man skulle hitta på under sommaren, hur det skulle kännas att komma hem, var vanligt förekommande. Efter några fina tacksägelse från besättningen om resan såg även vi i klassen till att ha något att säga om tiden vi haft tillsammans, så vi skrev ett enskilt rim till var och en i besättningen som vi sedan läste upp under middagen. Rastlösa efter att endast ha sanerat Älva hela dagen var vi sugna på att hitta på något lite mer underhållande och det dröjde inte långt tid innan någon lyckats få tag i ett kubbspel vilket omedelbart aktiverade konkurrensen mellan vaktlagen. Efter många kast och skratt gick vaktlag 1 till slut ut som vinnare i kubbmästerskapet på Idskär.

1.Vi lämnar saker framme, och till vakten kommer vi sent
Vi är högljudda, lite galna och städningen på morgonen gör vi
klent

Vi klagar på för stark mat och överdriver vårt lid
Men vi vill tacka besättningen för eran tid

2.Sören –

Du är trevlig, omtänksam och framförallt krullig
Alla dessa egenskaper gör dig så gullig

3.Stefan-

Vi är fascinerade av din historia
och ditt liv verkar så ballt
Du borde bära en gloria, och få en kaka
För du lär oss verkligen allt

4.Peter-

Du tror att du bestämmer över allt
Du rullar din egen tobak och öser på med salt
Förlåt om vi brukar göra dig lite lack
För den goda maten ska du ha ett fett tack

5.Frida –

Vi flänger runt och klättrar lite här och var
Vi förstår om du ibland vill att vi flyr och far
Du måste tycka att vi är en konstig klass
Kanske till och med lite kass
Men vi vill att du ska veta att vi tycker du är underbar
Tat lugnt, snart är vi inte längre kvar

6.Erik-

Förlåt om jag hoppa på dig med mina åsikter om feminism
Jag förstår om du för klassen fick en del skepticism
Förlåt för all vår tvätt du tagit så väl hand om
Vi är innerligt glada att du på denna resa kom
Vi tycker även du är riktigt skön
Och ja jag ska sluta tjata om kön

7.Catharina –

Som en i klassen sprider du glädje och energi
Det kan du bara inte låta bli
Du lär oss viktiga saker som är svårt
Och ja, ibland blir det lite hårt
Men vi är glada att du är just med oss
Speciellt när du på festen skakade loss

8.Robban-

Vilken snubbe du är,
Med dina ironiska skämt dyker du upp både här och där
Du vet verkligen hur allt går till och ska va
Du är snäll mot oss även om vi inte gör allt toppenbra

9.Vi vill också tacka Ingrid, Frida, David, Petra och Lasse

Till dem ska vi skicka kramar i en kasse
Jag talar för hela klassen när jag säger att vi haft det lyckat
Lite mer segling skulle suttit bra kan man tyckat..

10.Vi är otroligt glada för den tid vi fått

Så mycket saker som vi tillsammans uppnått
Vi hoppas att segla med er igen vi får
Älva, vi ser redan fram emot nästa år

MB14B out.



Med ett gott samvete efter att ha vänt ut och in på hela Älva kunde vi avsluta dagen med spökhistorier, bad, bastu och en fin solnedgång.

Tjabba tjena hejdå!

Vi ses imorrn!

Mvh Truls

Personallogg:

Måndagen spenderades på Idskär. Grillning, bastu, bad och framförallt städning stod på schemat. Så nu är Älva minst sagt en ren båt.

Vi beräknas att vara i Stocksund runt kl 14 under tisdagen. Så nu har vi bara en kort sträcka kvar för den här gången.

Det har sammantaget varit en mycket bra segling med en mycket bra klass. Älva är i stort sätt helt tom på proviant nu. I augusti är det dags att fylla upp henne med havregryn, longlife-mjölk, sylt, frysvaror och mjöl. Nu förtjänar hon semester.

Peter, kock.