

Logg från Älva

Datum: 26/5

Elevloggare: Elin och Emma

Personalloggare: Peter, fartygets kock

Position: N 56°15' E 7°52'

Segelsättning: Nej, vi går för motor

Fart: 5,8 knop

Kurs: 360°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Lördag em/kväll

Planerat datum för att segla vidare: Måndag kväll

Väder: Växlande molnighet

Elevlogg:

Då var den 13:e dagen förbiseklad. Rutinerna flyter på bra efter nattens vaktbyte, alltid roligt med variation i vardagen. Nu är vi inne på danskt vatten och närmar oss Sverige, under dagen har vi haft sällskap av ett flertal nyfikna tumlare, inte alla fick turen att skåda sötnosarna men Vi (Elin och Emma) fick den lyckan. Under nästan hela Älvaresan har vi haft olika skeppsfåglar ombord, nu har vi fått ytterligare en ny kompis, som vi idag döpte till Siv. Vädret har varit finare än på länge, med starkt ljus och lugn sjö. Vi har just avnjutit en välsmakande middag och nu blir det blandad kompott av kvällen, musik, plugg, vakt, kanske en film med lite mys och förhoppningsvis fler tumlare mot kvällen. Vi tackar för att fortfarande vara i liv och ser fram emot att få 4G på telefonerna inom kort ;)

Vilken fisk är rikast i havet?

Guldfisken

Ps. Bilden är på lilla sivan ds.



/Tack å hej leverpastej Elin och Emma

Personallogg:

Idag var det dags för ett nytt vaktlag att göra entré i byssan. Normaltiden vid nytt byssalag brukar vara att jag är på plats tio minuter före dem. Vilket även denna morgon var min plan. Men när jag trycker upp mitt nyvakna nylle genom luckan, upp till massen, så märker jag att det redan är full verksamhet i byssan. Ungefär så här har det varit hela resan. Mycket initiativ och hög arbetsvillighet.

Fram till idag har det varit svinkallt i min hytt och jag har vid minsta kroppsdel utanför täcket drabbats av smärre köldskador. Men nu har det banne mig blivit varmare. Hörde något om regn och rusk på den svenska östkusten?

Proviantstatus:

30 måltider vilar tryggt i frysen. Känns rimligt då jag igår räknade det till 26 luncher och middagar fram till Stocksund. På Tjärnö kommer vi mötas av en lastbil med färskvaror. Vilket även det är rimligt eftersom jag har 21 tomater kvar. Innan eleverna drog igång kvällens sötebrödsbak så fanns det tre

kilo mjöl i skafferiet. Så det verkar rimligen som att det inte blir så mycket mer sötebröd efter ikväll. Iallfall inte något som innehåller mjöl.

Min tydliga order från redare, delägare och ordinarie kock är att Älva ska vara så tom som möjligt vid ankomst Stocksund.

Hälsningar / Kocken Peter