

# Logg från Älva

---

Datum: 24 maj 2016

Elevloggare: Robin

Personalloggare: Frida Jakobsson

Position: Till ankars vid Helgoland

Planerat datum för att segla vidare: Onsdag kväll

Beräknad ankomst till nästa hamn: Tjärnö på söndag

Väder: Gråväder

## Elevlogg:

Halloj alla mysiga, här kommer ännu en elevlogg! Idag inleddes dagen med det mindre roliga beskedet att vi inte fick tillgång till en hamnplats på Helgoland, men detta löstes snabbt med en ankring följt av trevliga turer fram och tillbaka med vår ribb (gummibåt) för att få alla i land. Natten genomfördes smidigt med enbart segling genom vind och gungande med en stabil hastighet på fyra knop. Det går till och med rykten om att nattvakten sett tumlare!

När alla glada elever sedan anlant till öns gästhamn inleddes äventyret. Vi begav oss mot Helgolands branta klippor i samlad grupp för att iaktta häckande Havssulor, Fiskmåsar och Sillgrisslor. Det vimlade av fåglar; på klipporna, i skyn och i vattnet. Utsikten uppe på klipporna var helt fantastisk! Luften fylldes av en distinkt doft av fisk när vi närmade oss klippornas kant och bemöttes av ett tiotal Havssulor som frenetiskt slog sina näbbar mot varandra, som att de hälsade oss välkomna.

När vi elever sedan fick några timmar ledig tid i Helgolands enda, förvånansvärt (inte riktigt) lilla stad var prioritet nummer ett att fylla på godisförråden. Efter intensiv proviantering och efter att ha tömt alla Helgolands affärer på godis återvände vi med ribbåten till Älva, som fortfarande låg ankrad till sjöss för att sedan avsluta kvällen med lite filmtittande och efter en lång, demokratisk session kom vi överens om att se "Deadpool", en actionkomedi.



Efter en rolig, händelserik dag laddar vi alla inför morgondagens kommande äventyr. Ha det bra så återkommer vi med morgondagens logg när ni minst förväntar er!

Vänliga hälsningar från Robin & besättning!

## Besättningslogg:

Hej allihopa,

Idag har vi kommit fram till Helgoland. Min morgon började med att bärga segel tillsammans med eleverna, som var så jäkla duktiga, på väg in mot sundet vi ska ligga på svaj i. Stagfocken blev extra fin 😊

Sedan efter att vi lagt oss för ankare, började en "rent skepp"-städning. Den gick snabbt då vi inte varit till sjöss så länge.

Städningen följdes av en trevlig lunch, potatis och vit fisk med gräddsås, och sedan började Älva's shuttletrafik in till kaj. Det var lite stridigt att ta sig in till kaj med en bra dyning och strömmen som inte riktigt ville samarbeta, men det gick bra 😊

Emellan hämtningarna under eftermiddagen hanns det med lite ruttplanering och småjobb i hyttinredningarna ombord. Det är ofta småsaker som att en hytt dörr saknar en hasp eller att en låda inte vill sitta som den ska. Men det gick också bra 😊

Och nu har vi redan hunnit med en film o ska nu titta på ännu en film, men denna gång en romantisk komedi.

Hoppas ni har det bra där hemma, jag har hört att ni har det betydligt varmare än vi.

Ha de gött // F