

Logg från Älva

Datum: 17 maj- 16

Elevloggare: Kitty Jansson, Maja Öhman

Personalloggare: Ingrid Gullbring

Position:

Segelsättning: N 50° 20' W 000° 30'

Fart: 5,5 knop

Kurs: 145°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Oudeschild på fredag

Planerat datum för att segla vidare: söndag

Väder: Halvmulet, 13 grader

Elevlogg:

Idag har vi spännande nyheter ombord! Vi lämnade hamnen i Gosport runt lunch och satte segel mot Texel. Innan vi bar oss iväg hann vi besöka The Royal Naval Submarine Museum. En riktigt intressant upplevelse med guider som personligen har upplevt de tuffa förhållandena under tjänstgöring i engelska flottan, just i ubåtar. Vi fick en guidad tur genom den kända ubåten HMS Alliance, där man verkligen kunde sätta sig in i hur livet ombord kunde sett ut. Rundturen toppades med en informerande bio-film där man fick se exakt hur besättningen levde, plus personliga åsikter och känslor från veteraner som krigade i andra världskriget. Med gott humör och intressanta samtalsämnen från muséet, gick vi tillbaka till Älva och njöt av vår sista måltid i Portsmouth för den här gången.

Losskastningen gick så bra som den förväntades gå och efter vi lämnat av lotsen var vi på väg (I Portsmouth måste fartyg över 40 meter ha en lots för att tillträda/lämna hamnområdet). Kunskapen vi fått från vår fyra-dagars vistelse i staden har varit stor. Det som har varit mest intressant utöver det enorma kulturella arvet vi fått se, har nog varit att interagera med människorna. *En grupp som i sitt engelska projekt har gjort undersökningar om det kommande EU-valet har speciellt uttalat sig. "Det är så kul att se kopplingar i hur folk ser på valet med ålder, yrke och inkomst. Det är omöjligt att själv ha en rak åsikt när man har hört svar på samma fråga från så många olika perspektiv, vilket får en att få en bredare syn på andra globala frågor."*

Känslorna ombord är fortfarande positiva, speciellt efter att idag ha satt sina första segel som klass. Nu när vi en engång har överträffat våran grymma samarbetsförmåga gungar vi vidare med minimala sjösjukebakslag och hoppas att komma fram till Texel runt torsdag/fredag.

Bästa kramar till våra nära och kära så hörs vi imorgon!





Personallogg:

Skepp ohoj!

Det är så roligt att än en gång få mönstra på Älva som lärare på Marina Läroverket och nu äntligen vara på väg med halvwind i seglen. Trots att vi är en matros kort och att det är första gången för klassen att kasta loss, så har det mesta gått över allas förväntan och klassen har fått mycket beröm. Eleverna har inte bara gjort det de ska utan gjort det riktigt bra och under skratt och glada tillrop. Bysagänget har dessutom axlat extra ansvar när vi inte hade en kock ombord under ett dygn. Frida förberedde och eleverna levererade väl. Vi hoppas att den goda stämningen håller i sig ända till Stocksund.

Just nu blåser vi fram i Engelska kanalen. Ute går vakterna och här inne i salongen och mässen hörs skratt, sorl och sång. Det spelas det på Älvas nyinköpta gitarr, det tittas på bilder från resan och spelas spel. Flera sitter och diskuterar historia och det skrivs på rapporter. Det är precis så gott det kan vara.

Over and out,

Ingrid (stolt mentor)