

Logg från Älva

Datum: 8/5 - 16

Elevloggare: Jessika & Kerstin

Personalloggare: Fridor

Position: I hamn i Gosport

Väder: Molnigt/mulet/disigt/soligt/regnigt/varmt/kallt/

Elevlogg:

Tudaloo!

Mb13a's logg här. Efter lite mer än ett dygns segling (vilket ju känns väldigt kort för oss vid det här laget) siktade vi Portsmouths ljus vid horisonten. Vi gick dock lite för snabbt och var tvungna att driva planlöst omkring tills tiden var inne att gå in till hamn. Vid 7-tiden var det äntligen dags och vi möttes av en lotsbåt (vilken vi fått lära oss markeras med en vit över röd lanternorna och en vit-röd flagga, H). Lotsgubbarna ville ha massa kaffe, men vi kom i alla fall tryggt in i hamn till slut. Vi ligger utanpå en ganska konstig grön båt som verkar vara en restaurang, de har i vilket fall väldigt fräsha duschar.

Vi började sedan till allas glädje på den stora slutstädningen. Först efter flera timmars slit fick vi äntligen gå iland. En del valde att ta den dyra färjan över till den faktiska staden Portsmouth för lite shopping eller för att kolla på fotboll, medan andra stannade i förorten Gosport för att bunkra lite godis, titta runt i de stängda butikerna, äta smoothieglass och chilla.

Framåt kvällen blev det dags för den sista trerättersmiddagen med tema kultur och samhälle och det bjöds på olika rätter från olika länder. Det är numera så självklart för alla att trerättersmiddagarna är helt veganska att ingen ens sa det, men riktigt gott var det i alla fall! Vi fick även höra en del tal, bordsböner, skrik, skratt och till och med en del tårar. Sedan förflyttade sig den festliga stämningen upp på däck där det blev vaktlagsfest med rosa champagneglas, ballonger, peruker, lösögonfransar, dånande musik, chips, popcorn, läskeblask och en himla massa spårad dans. Stackars grannbåtarna... Framåt natten utfördes även en hel del (oftast misslyckade) pranks, allt från nattliga väckningar till moln av kanel. Alla har redan så mycket sömnbrist att några timmar till inte gör någon skillnad. Men nu tackar vi för oss! Ha det gött and Let's Be Careful Out There!





Personallogg:

Greetings to all you sweedes (kålrötter).

Äntligen har vi kommit fram till Gosport. Här ligger vi stabilt utanpå ett gammalt fyrskepp med namnet Mary Mouse 2 som lyser upp Gosport med sin illgröna färg.

Bara för att vi har samma namn så betyder det inte att vi har samma liv...

MatrosFrida: denna morgon började som vanligt med vaktgång till sjöss för att sedan övergå till förberedelse inför förtöjning. På vägen in fick vi även ombord en lots och hans lärling som guidade oss tryggt in till hamn. Vi har haft samma lots nästan varje gång in till Gosport, en Mr. Tim Gibson, så det var ett kärt återseende.

Väl förtöjda i fyrskeppet, fick våran praktikant Emma lära sig hur man kopplar landström och skifta över från generator till landanslutning. I de senaste hamnarna, det vill säga Falmouth och Gosport, så har jag fått hjälp i maskin av Emma som har varit med och lärt sig lite om underhåll i maskin. Det har varit väldigt roligt!

Efter att vi kopplat landström så var det dags att beta av några punkter på slutstädningen. Detta är ju inte första gången denna klass gör en slutstädning, jag tror nog att det kommer gå lika galant som förra gången, om inte bättre! Det gick snabbt och smidigt då våra elever har blivit experter på städning, en färdighet jag är helt övertygad om att de kommer visa upp med stolthet väl hemma ;) några av punkterna görs idag, resten imorgon.

När alla städat sina områden (varje vakt har sitt område och sina egna hytter) så fick de gå iland för att upptäcka Gosport och Portsmouth. Även några av oss i besättningen var iland och sträckte på benen i nyfiken väntan på den trerättersmiddag som var på gång i byssan.

KockFrida: Sista trerättersmiddagen nalkades. Det är ju helt galet! Det känns inte länge sedan dessa små parvlar mönstrade på för första gången i Stocksund hösten 2014. Det är med ett vemod som jag nu sitter här och skriver med den sista trerättersmiddagen avklarad med denna underbara klass. Men nu ska jag inte grotta ner mig i melankoli.

Byssalaget jobbade hela dagen med sin middag. Denna resan har varit speciellt då 3 av 4 byssalag har valt att göra sin middag helt vegansk. Detta är väldigt unikt men också väldigt roligt då det krävs ett lite annat tankesätt. Det utmanar både mig och ungdomarna att tänka utanför boxen. Det har varit otroligt kul att få göra detta.

Idag bjöds det på trerätters i multikultitecken. Vi började i Asien med vårrullar, gick raskt vidare till mezebordets underbara smaker med röror, falafel och cous cous och avslutade sedan i Europa med underbara chokladcrêpes som ni ser här på bild.

Denna middag bjöd på mycket skratt då alla fick små uppdrag att utföra. Jag skulle prata om mig själv i tredje person och eftersom att Frida satt på grannbordet och jag pratar ganska högt så uppstod en stor förvirring när jag började gasta om att Frida tycker si och så, innan folk omkring förstod vad jag höll på med. Det där med att prata om sig själv i tredje person är nog ingenting jag kommer att lägga mig till med, det var mycket obehagligt :P.



Fridor: Det är med stor sorg vi kommer ta avsked av denna klass, det är andra gången vi, Fridor, har fått äran att segla med Mb13a. Vi har upplevt så mycket med varandra från galna upptåg till helt vanliga vardagsrutiner. Vi tackar för oss och hoppas på att, i framtiden, få möta en eller flera i klassen ute i den verkliga världen, som vi har fått höra så mycket om <3 <3

