

# Logg från Älva

---

Datum: 2016-04-28

Elevloggare: Max och Jessika

Personalloggare: Frida Wigur

Position: 46° 12,0'N 19° 31,5' W

Segelsättning: Inga segel

Fart: 5,5kt

Kurs: 080°

Beräknad ankomst till nästa hamn: 5/5

Väder: Molnigt och stillsamt

## Elevlogg:

Hej!

Älva flyter vidare mot England med hjälp av den tappra besättningen som orkar tampas med oss elever. Det är generellt inte jättemycket som händer så här långt ut på Atlanten, men det ryktas att en del delfiner, döda hajar, en båt och (precis medans vi skrev) några små valar siktats av vakten. Vi elever har även fått höra att vi inom kort kommer till en wifi-boj, tagga! Många har tvivlat på dess existens, men eftersom alla i befälet bekräftar att den finns så är vi alla hoppfulla och sukter efter lite internet!

Seglen är nedtagna och havet ligger stilla. Lugnt tänker ni? Svar nej. Utan segel gungar det dubbelt så mycket och byssan gjorde det utomordentliga valet att laga soppa. Mat, knivar, skedar och stackars elever har flugit över golvet men inga svåra skador har förekommit... än... Men det känns ändå tryggt, på lektionen i klass VIII idag lärde vi oss nämligen att ett snabbt gungande tyder på en stor metacenterhöjd, alltså att fartyget är stabilt. Oavsett alla ofrivilliga vurpor och stapplande, klumpiga steg har vi i alla fall lyckats göra studentmössor till mösspåtagningen imorgon!

Kommande natt är fullspäckad med en så kallad halvvägsfest, gratis väckning vid midnatt ingår och vi är alla spända på vad det ska innebära. Syftet är att just fira att vi äntligen har kommit halvvägs till England. Vilket fortfarande innebär typ 6 dagar dock haha. Men för oss som älskar havet är det en baggis!

Skepp Oh Hoj Landkrabbor!





En båt!!!

### **Personallogg:**

Jo alltså, jag måste börja med att skriva att det inte är byssan som bestämmer vilka utomordentliga måltider som ska serveras på Älva, utan det är jag, Frida, aka KockFrida, som gör det. Jag bestämmer det mesta som involverar byssan men hade inte klarat mig en dag där inne utan mitt tappra byssalag. De har gjort ett sådant utomordentligt jobb denna sjöresa, som har varit rätt ruff emot oss. Jag står själv i byssan ett par timmar och försöker att inte psykbryta ihop totalt i de slängiga rörelserna som Älva gör och kastar runt allt i byssan. När jag är som mest utled och hopplös så kommer de, byssagänget, och bara gör att allt känns lite roligare, lite lättare och lite coolare. Om några dagar ska detta byssalag ha sin trerättersmiddag, till sjöss. Detta kan bli hur intressant som helst men om vädergudarna och havet är snälla emot oss så blir det nog en trerättersmiddag av som heter duga denna gången också.



*Så jävla bra! <3*