

Logg från Älva

Datum: 160427

Elevloggare: Viktor&Catta och Catta&Viktor

Personalloggare: Björn

Position: N44*51.1' W021*07.8'

Segelsättning: Stor, foc, stagfoc

Fart: 4,5 kn

Kurs: 025

Beräknad ankomst till nästa hamn: 160504

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Mulet med enstaka regnskurar.

Elevlogg:

Tjingtjong karamellstång!

Idag har vinden äntligen kommit, allt på en gång. Efter en mycket gungig, sömnlös natt är nu segel satta så båten går nu lite lugnare. Frukosten var spektakulär och något kaosartad med flygande juicepaket och halkande elever. Trots detta går det bra med sjösjukan och det verkar inte som att folk kommer börja må lika dåligt som förra etappen. Skönt!

Förutom gungandet har dagen inte skilt sig mycket från de senaste dagarna. Det är inte jättemycket som händer mitt på Atlanten och vi har ännu inte sett några fina marina däggdjur under vakterna. Igår syntes dock en fotboll till mitt ute i ingenstans, så det var ju någorlunda sällsynt i alla fall!

Nu är det bara en vecka kvar tills vi kommer fram till England, förutsatt att allt går som det ska. Trots att vi har det bra ombord är det många som redan nu längtar efter lite fastland och täckning. De kommande dagarna blir det nog mer att läsa om i loggarna då vi har bildat en planeringsgrupp för aktiviteter att ägna oss åt här ombord och på fredag är det dags för mösspåtagning, men mer om det då!

Ha det bra! PoK Viktor&Catta och Catta&Viktor

Personallogg:

Hej igen. Även jag verkar ha vant mig vid gungandet och sjösjukan håller sig borta, peppar peppar. Jag har inte så mycket att tilläga till elevernas logg utan kan bara konstatera att livet ombord rullar på och matematiken studeras flitigt, nja helt ok i alla fall. Ute på havet händer inte så mycket men några delfiner och ett par hajar sägs ha siktats. Personligen har jag sett en fiskmå (e.dyl). Vi hoppas få se solen framöver. Det livar alltid upp.

Hälsningar Björn



Kapten Thomas på väg ner i salongen.



Max styr med säker hand genom atlantvågorna