

# Logg från Älva

---

Datum: 2/5-2016

Elevloggare: Evelina Schmidt och Lou Hellquist

Personalloggare: Krister

Position:

Segelsättning: Bredfocken

Fart: 4,5kn

Kurs: 050°

Beräknad ankomst till nästa hamn: eftermiddag 4/5

Planerat datum för att segla vidare: 6/5

Väder: klart med enstaka moln

## **Elevlogg:**

Hej alla där hemma!

Nu har ytterligare en dag ombord passerat. Rutinerna flyter på som vanligt med tidig frukost och denna segling. Skönt tycker vissa, medan andra sörjer resans slut i förväg. Dagen har där med ägnats åt att komma in i det nya vaktschemat vilket har resulterat i många trötta elever. Nattvakten hade än en gång turen att få se delfiner som hoppade i marelden. De var dock de enda marina däggdjuren som hälsade på oss idag, till vårt stora förtret. Utöver detta har ytterst lite nämnvärt hänt. Vakterna har löst av varandra under hela dagen, topseglena sattes vid lunch men är nu nedtagna igen och lektioner i meteorologi hölls under eftermiddagen. Vi hade dock tur med vädret och en liten skara bestämde sig för att ta vara på det och sitta ute i solen en stund.

Just nu bakas det kladdkaka inne i byssan och majoriteten av klassen sitter böjda över fartygsbefälspärmen för att hinna lära sig allt inför tentan som väntar i Falmouth. Även vi är så illa tvungna att återvända till pluggstugan.

Tack för oss!



### **Personallogg:**

Ännu en härlig dag till havs. Vindarna är på vår sida och har gett oss ännu ett dygn med läns och slör vilket gett oss härlig segling med bredfocken. Det märks att det inte är långt kvar nu då vi mer frekvent ser andra båtar på havet. Efter mer än en vecka med endast enstaka båtar kunde man nästan tro att vi var dom enda i världen.

Ännu ett tecken på att vi snart är framme är all kvällsaktivitet i mässen. Majoriteten sitter uppe och pluggar inför kommande prov för fartygsbefäl. Det är kul att höra diskussionerna och engagemanget. Fortsätter alla med detta engagemang kommer provet gå galant!

Så här långa sjöresor som vi gjort nu tar ut sin rätt. Ständiga rullandet stjälar både energi och sömn. Dom enklaste dagssysslorna blir jobbiga och svåra när båten ständigt gungar. Att ta mat, städa, klä på sig eller något så enkelt som att gå på toaletten blir ansträngande och svårt. Trots detta är stämningen god och vi har det trevligt ombord.

Allt gott!

/Krister