

Logg från Älva

Datum: 19/4-16

Elevloggare: David Törnqvist, Joanna Andersson

Personalloggare: Janne

Position: Horta

Segelsättning: Nada

Fart: Nada

Kurs: Nada

Beräknad ankomst till nästa hamn: 5/5-16

Planerat datum för att segla vidare: 23/4-16

Väder: Sol (såklart)

Elevlogg:

Idag har det varit en enastående dag med riktigt många guldkorn. För det första så har vi anlänt till den eftertraktade ön Faial, en av de öarna som tillhör Azorerna. Ankomsten var runt 09:00 och fick då lägga till vid lastkajen för påfyllning av diesel och energi i för eleverna i form av spenatsoppa med nybakat bröd, en hit helt enkelt. Efter storstädning av Älva påbörjades middagen och vissa fick kolla in byn för att se vart vi kan bunkra gottgott inför seglingen upp till England. Efter att en yacht lämnade plats i gästhamnen fick vi byta och trivs som fisken bland alla andra båtar med norrbaggar och finnländare. Norden har även här visat vilka som bestämmer.

Middagen var väldigt populär i form av pizza. Det uppskattades så väl att inte en ända bit gick till spillo. Även fast de fyra i byssan fick kämpa hårt, så var värt var enda minut eftersom att det belönades med nöjda elever och besättningsmedlemmar. Utöver god mat och trevligt sällskap har några hurtiga typer tränat och andra har njutit av solen och det trevliga vädret.

Imorgon blir det tidig frukost för att sedan bege sig ut på valsafari med Noberto (en fena på alla marina organismer). Vi elever ser även fram emot dödsplugget som måste ske imorgon då Lasse sticker och vill ha med alla rapporter kring hårbotten som utförts. Kommer bli en kanondag.



Fin utsikt över Pico från Faial.

Personallogg:

Så är vi framme i Horta, en mycket trevlig liten stad som ligger på ön Faial i den Azoriska arkipelagen. Resan hit från Ponta Delgada bjöd faktiskt på 12 timmar ren segling med maskinen avstängd innan vinden vred igen. På denna ö finns det mycket för elever och besättning att utforska, något som är väldigt populärt är valskådning och att simma med delfiner vilka det finns många av i vattnen utanför. Mitt emot Faial ligger ön Pico som på sig har Portugals högsta berg, vulkanen Pico som når upp till 2351 meter över havet, toppen är ofta insvept i moln, men ibland ser man den tydligt. Azorerna är ingen autonom koloni utan är en del av Portugal, likaså Madeira och några andra små öar i Madeiras närhet.

Jag lämnar nu över Älva till Thomas Berkey som skall ta henne med besättning och elever ut på vidare äventyr. Det har varit en bra resa med mycket trevliga ungdomar som ni föräldrar kan vara stolta över.

Jan Fällmar, f.d. kapten