

Logg från Älva

Datum: 18/4

Elevloggare: Alexander Stockhaus och Lou Hellquist

Personalloggare: Lasse

Position: N 38 06,911' W 27 30,013'

Segelsättning: Fock, Storen och stagfocken

Fart: 4 knop

Kurs:300

Beräknad ankomst till nästa hamn: 19:e vid 10 tiden

Planerat datum för att segla vidare: eftermiddagen den 23:e

Väder: Sol med spridda moln

Elevlogg:

Under förmiddagsvakten sågs vad vi tror var en vikval eller möjlig kaskelot. Det var under 8-10 passet på förmiddagen som Lasse jublade "Val" och fick oss båda som hade vakt under denna tid att springa till babordssidan där vi med längtan spanade på den blanka ytan efter minsta lilla avvikelse. Det tog några minuter till nästa gång vi fick syn på den, denna gång såg vi båda valen. När vi nu hade fått syn på denna val sprang Alex snabbt ned och skrek "VAL" ner i salongen. Efter bara några sekunder hade babords bryggdäck fyllts med elever och besättning som alla försökte få syn på valen. Det tog ytterligare 4 minuter innan vi fick syn på den nästa gång och då hade större delen av de som sprungit upp redan gått ned igen. Men valen/valarna fortsatte vara skygga och det man kunde se var vattensprut och en del av ryggen. Vi fick i alla fall se valar och det är vi glada över samt massa stormfåglar som följt oss under hela dagen. Det har även spanats delfiner under dagen och Lasse har tillbringat större delen av dagen uppe på däck med kikare i sitt ivriga letande efter valar.

Val var inte det enda djur vi såg idag. Under seglingen har vi även kunnat se jättefina och färgglada maneter av olika slag. Den portugisiska örlogsmannen till exempel som vi först tog för att vara en plastpåse men som visade sig vara ett av de häftigaste djur man sett. Den var absolut knallblå, lika blå som Alex skor.

Vi hade tur med vinden så vi fick möjlighet att sätta lite segel, vilket vi gjorde med glädje, då vi både fick något att göra och att det bidrog till att minska rullningen. Det gick till och med bättre än förväntat så vi tog tillfället att spara lite bränsle och stängde av motorn, vilket gör att vi äntligen är ett segelfartyg igen.

Annars har dagen varit fylld av sömn och film. Eftersom det är första dagen ute till havs följer även de ritualer man är van vid för en dag till havs. Det betyder att majoriteten av alla har legat under däck

och sovit eller vilat. Några tappra själar har suttit och pluggat men på det stora hela har det varit en riktig vilodag. Vi har haft lektioner under dagen i fartygsbefäl med besättningen. Lektionen för dagen bestod av regler kring sjöfart och mycket diskussion om irrelevanta scenarior kring sjöfart för att försöka utmana lärarens kunskaper.



Personallogg:

Precis som eleverna skriver så fick vi äntligen se en val idag, troligen en vik- eller sejval. Trots att vi åkt och åker i riktigt fina valvatten så har tyvärr inte vädrets makter varit med oss. Ju högre sjö och starkare vind det är desto svårare blir det att upptäcka eventuella valar. Imorgon är vi framme i Horta på Faial och där kommer vi bl.a. åka ut på valsafari, så abstinensen efter val lär nog stillas. Dessutom kommer resten av resan också att gå i bra valvatten, så nog blir det mer valar alltid.

Eleverna jobbar på duktigt med sitt arbete, både i marinbiologin och i gymnasiearbetet. En del pauser tas såklart men de har koll på sina studier.

Vi äter gott, vi skrattar, vi har trevligt, vi pluggar, och som lärare är det svårt att tänka sig något bättre.

Vi har det bäst

Lasse