

Logg från Älva

Datum: 2016-04-14

Elevloggare: Jessika & Erik

Personalloggare: Frida Wigur

Position: N 37° 12' W 024° 04'

Segelsättning: Inga segel idag

Fart: 5 knop

Kurs: 290°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Imorgon förmiddag

Planerat datum för att segla vidare: Söndag

Väder: Oklart... Det började med vind och regn och blev sen massa sol och sen kallt igen

Elevlogg:

Ohoj landkrabbor!

Efter gårdagens kaosiga, blåsiga, kalla och spännande styva kuling har det nu lugnat ner sig en hel del. Vi har bärgat segel då vindarna blåser åt fel håll så det gungar lite mer, men trots det har vi för första gången ingen som mår illa ombord! Hurra!

Livet leker då vi verkligen börjat komma in i rutinerna till sjöss. Nattvakter varvas med dagvakter, lektioner om korallrev, navigation och en brutal sömnbrist. De som komma upp i tid till frukosten blir allt färre... Att lära sig beräkna rätt kompasskurs med hänsyn till missvisning, deviation, strömmar och avdrift är ingen lätt uppgift i vanliga fall, men blir ännu svårare om man stått utkik i regn kl. 04-06 och sedan missat frukosten. Vi har kämpat som djur men navigerar ändå fel, hur ska provet gå?? Men vi har i alla fall något att distrahera våra trötta huvuden med, nämligen en nyutkommen tidning! "Hänt På Älva" heter den och är en riktig skvallerblaska där vi alla med spänning läser om det senaste brotten, skvallret och annonserna.

Vad mer har hänt? Jo vi har drabbats av en mindre tragedi här på båten. I ett tidigare blogginlägg står det om några elever som tillverkar en luseplattning. Det är ett mycket tidskrävande arbete och många timmar och mycket kärlek hade lagts ner på den lilla plattningen. Så hände det oväntade, luseplattningen spolades överbord i kulingen! Chocken var stor. Sorgen ännu större. Det tog ett bra tag att återhämta sig, men nu är arbetet på nästa äntligen igång!

Annars har killergame tagit sin början. Mord har skett på toaletter, vid master och i mellaninredningen med allt från kaffekoppar till flytvästar och sladdar. Misstankarna och ilskan sprider sig bland eleverna men trots stort deltagande är ingen mer engagerad än vår kära lärare Lasse. Vi väntar med spänning på hur det hela ska utveckla sig.

Hur ska det gå för Mördar-Lasse? Kommer nästa luseplattning bli klar? Kommer någon hitta rätt kompasskurs?

Det får du veta i nästa blogginlägg. Och kom ihåg, att allt kan hända på Älva!





Den nya luseplattingen!





Personallogg:

Hejsan!

Idag har vädret varit ganska behagligt och vi har kunnat jobba i byssan. I morse så gav jag nya byssalaget instruktioner i hur frukosten ska göras och det gick hur bra som helst. Tyvärr förlorade vi ett äggfat och ett grönsaksfat när Sjöberg hade haft ett utspel. Sjöberg är vad många sjömän så skämtsamt kallar sjön som gör att båten gungar.

I morgon så kommer vi till kaj och det ska bli skönt. Det var det om den här dagen.

/KockFrida