

# Logg från Älva

---

Datum: 12/4-2016

Elevloggare: Chantelle och Cattaleena (Hanna och Catti)

Personalloggare: Lasse

Position: 034\* 24.516 N 020\* 22.527 W

Segelsättning: Fock, stor och stagfock

Fart: 5,8 knop

Kurs: 330\*

Beräknad ankomst till nästa hamn: 15-16 april

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Soligt men blåsig

## Elevlogg:

Hallihallå!

Idag är det tisdag och rutinerna har varit desamma som tidigare dagar; frukost, städ, nap, lektion, lunch, lektion. Kvällen har dock sett lite annorlunda ut än föregående dagar då det snart är dags för ett nytt vaktlag att ta hand om byssan! Vaktlag A, som har lagat all fantastisk mat hittills, bjöd på en jättetrevlig trerättersmiddag. Förrätten blev toast med skagenröra eller med ärtpesto för de som inte äter animalier, huvudrätten var spett med kyckling eller grönsaker och efterrätten var en jättegod chokladkaka med hemgjord glass. Fantastiskt gott! Temat till middagen var pirat, så nu går vi alla omkring med mörkt smink och piratiga kläder. Även Cattas gosedyr Lammis fick bli pirat kvällen till ära! Kul med lite spex mitt i all sjösjuka.

Dagen var även lite speciell då första numret av "Hänt på Älva" släpptes. Det är Älvas alldeles egna skvallertidning där en kan läsa om allt möjligt, från väder till vandaliseringar och kärleksdraman. Redaktörerna har gjort ett så bra jobb att insändarna till andra numret redan har börjat rulla in.

Vi letar ihjäl oss efter valar under våra vakter men hittills har turen inte varit med oss, något som framförallt Lasse är lite besviken över... Vi har däremot sett delfiner varje dag och en och annan havssköldpadda och även mareld på nätterna.

Imorgon kommer vädret inte vara lika trevligt som det varit hittills, i natt beräknas en kuling rulla in. Så vi taggar att börja från ruta 1 med sjösjukan! Det blir säkert bra, vi behöver bara överleva det så är vi på Azorerna på nolltid. Nu ska vi tvätta bort piratoutfiten och göra någonting vettigt, typ äta godis och kolla på film. Ha det så bra där hemma så ses vi om ganska exakt fyra veckor!



## Personallogg:

Hej igen

Vi har det precis så trevligt som eleverna skrivit ovan, lite gung, lektioner och fantastiskt god mat. Dagarna flyter i varandra och är i princip likadana. Det som fr.a. stod ut idag var när vi bestämde oss för att reva stor- och fockseglet. Vi väntar oss en halvwind på upp emot arton sekundmeter. För att få en lugnare gång och mindre slitage på segel så är det bättre att reva än att köra med fulla segel. Dessutom är det lättare att ta ut ett rev än att reva under gång.

Lektionerna har avlöst varandra idag och eleverna är fantastiskt duktiga med sin närvaro. Tröttheten lyser såklart igen under lektionerna men jag väljer att tolka det som ren trötthet och inte som att lektionerna är ointressanta.

Om ca tre dygn kommer vi att ha fast mark under fötterna, gissa om det kommer att uppskattas. Dyringen som har kommer från gammal sjö, dvs rester av något lågtryck som redan passerat norr om oss, så guppigheten har egentligen inte så mycket med vårt nuvarande väder att göra.

Stämningen ombord är fortfarande på topp, trots otroligt nog en hel del illamående bland fr.a. eleverna.

Gungiga hälsningar

Lasse



