

# Logg från Älva

---

Datum: 206-04-08

Elevloggare: Vincent Flink och Sofia

Personalloggare:

Position:

N28\* 49'

V016\*02'

Segelsättning: -

Fart: 3,5 knop

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: Måndag kväll

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Växlande molnighet

## Elevlogg:

Idag har vi gått från hamn på väg till Porto Santo, det började direkt med en gungig färd. Nästan alla blev sjösjuka så hälften av klassen var upp på däck för att försöka att inte spy medan den andra hälften låg och sov. På dagen hade vi marinbiologi lektion och fartygsbefäls lektioner som klassen försökte att inte somna till. På marinbiologin gick vi igenom vår rapport som vi ska skriva och började skriva på vår rapport. Under fartygsbefälslektionen fick vi reda på vad vi ska lära oss under kursen och fick lära oss om en massa olyckor och fartyg som sjunkit.

Till middagen var vi inte så många som åt då de flesta antingen satt ute eller låg nere i hytten och vilade. Det blev en lugn kväll ombord då många låg å sov större delen av kvällen.

## Personallogg:

Hej igen

Som eleverna skriver har det varit ganska gungigt idag och en hel del har inte mått på topp, av förklarliga anledningar. Det fina med en sådan situation är att man får se hur hjälpsamma eleverna är mot varandra. Om någon inte kan styra, så hoppar alltid en annan in och hjälper till, som en ren självklarhet. Det är härligt att se, man blir stolt som lärare.

Rent biologiskt så har vi till allas glädje fått se ca 10 Atlantic spotted dolphin som red i Älvas bogsvall. Det är en av några få delfinarter som gärna söker sig till fartyg och leker i bogsvallet. I övrigt är havet

fullt av gulnäbbade liror, en havsfågel ganska nära släkt med albatrosser och sist men inte minst en havssula som övervintrar på dessa sydliga breddgrader.

Vi stävar fram i sakta gemak enbart för maskin då vinden kommer rakt framifrån. Vågorna och duningen är tyvärr för kraftig för att vi ska kunna gå iland på Selvagem. Vi kommer därför att gå förbi den lilla ön och räknar med att vara på Porto Santo någon gång sent på måndag.

Trots en del sjösjuka och illamående så är stämningen förväntansfull och på topp.

På återhörande

Lasse

