

# Logg från Älva

---

Datum: 20 maj 2016

Elevloggare: Erik Karpelin

Personalloggare: Robert & Co

Position: Förtöjda i Oudeschild på ön Texel

Planerat datum för att segla vidare: Söndag kl 18.30

Beräknad ankomst till nästa hamn: Helgoland tisdag

Väder: Växlande molnighet, lite blåsig

## Elevlogg:

Hej alla söta, vackra och allmänt underbara människor! Vi har nu passerat dag 6 och de flesta har anpassat sig till vardagen. Denna natt har vi fått se den sanna Älva då vi efter 5 lugna nätter fått se våra tillhörigheter flyga över durken. Efter en hård natt med lite sömn ligger vi nu till sist i hamn vid den holländska ön Texel sedan klockan 10 denna morgon, svensk tid.

Dagen har flutit på i långsamt tempo och började med storstädning av hela skeppet. Detta involverar alla hytter, utrymmen och även däck. Efter några små missförstånd mellan besättning och elever var alla i full gång med rengöringen. Ett antal lyckliga elever upptäckte även nöjet med att polera mässing och skeppets dörrhantag har aldrig varit vackrare.

Efter detta följde en paus då en del tog tag med skolarbete samtidigt som resterande utforskade den vackra fiskeön Texel. Bland får och stora ängar låg ett mindre hamnsamhälle med en del butiker där en del elever passade på att proviantera inför kommande segling.

Kvällen har sedan avslutats med mys i upphållsrummen och studier för en kommande presentation i engelska. Puss och kram skumbanan hälsar Älvas helt egna Erik.



## Personallogg:

Hej, efter ett par väldigt lugna dagar över från England så är vi nu framme vid det första stoppet upp mot Sverige. Vi har seglat lite snabbare än planerat så vid midnattsvakten kom vi fram till inloppet till Den Helder och Texel där vi fick fördriva tiden i några timmar. I väntan på att få gå in i hamn så gippade vi fram och tillbaka utanför kusten i den då tilltagande vinden och den ökande sjögången, så vakterna fick verkligen känna på hur tungt men kul det kan vara att jobba med seglen ombord på ett segelfartyg. Sedan för att slippa den höga sjön så seglade vi in i farleden mot hamnen och väntade in den resterande tiden utanför den stilla hamnen utanför Texel. Precis innan frukosten så tog vi ner focken och strax där efter sjösattes ribben och Robban skjutsade in två elever till kajen som tog emot förtöjningsgodset när vi skulle lägga till.

Nu ska vi äta lite Vla på en av däckslårarna och njuta av den fina solnedgången över Holland.

God natt från "Tres hombres" Stefan, Robban och Smulan (Erik)