

Logg från Älva

2016 - 04-15

Elevloggare: August Nygren, Pontus Nordlund

Personalloggare: Lasse

Position: Till kaj i Ponta Delgada, San Miguel

Segelsättning: -

Fart: -

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: 19/4

Planerat datum för att segla vidare: 17/4

Väder: Vindstill, växlande molnighet, mestadels soligt och varmt

Elevlogg:

Vi vaknade upp efter en veckas segling, utav den stigande solen som skyntades genom fönsterluckorna om styrbordsidan. Land var efterlängtad, ögonen hos eleverna var fyllda av förväntan, mobiltelefoner viftade i luften i sin jakt på täckning och WiFi. Sedan kom den ultimata glädjedödaren - storstädningen. Det klargjordes att ingen landstigning fick göras förrän hela skeppet var skinande rent, och soporna efter en vecka till havs var omhändertagna.

Städningens höjdpunkter;

- *Torbjörns minst sagt **skinande** engagemang ugnen i byssan. Ett tillsynes omöjligt uppdrag, som mot alla odds resulterade i triumf. Frida letade förbryllat efter en smutsig fläck med sina vita handskar, men sökandet var förgäves.*
- *Ett brutalt krig utbrast vid fören, ett krig som resulterade i en kollateral skada i högsta grad. Vatten flög styrbord och babord och upprörda, förvirrade besättningsmedlemmar utsattes för vredet hos de tre vattenslangsinnehavarna.*
- *Efter många timmars slit så såg några lyckliga elever till sin förvåning att mässen serverade glass, sorbet och rån i omåttliga mängder. (Tack till Krister och Tova). Nyheten om de tillgängliga sockerkällorna spred sig snabbare än pesten, och snart stod alla förutom Tova och glufsade i sig sötsakerna. Tova fann istället sin tröst hos ett äpple.*



Staden har under dagen grundligt utforskats utav passionerade upptäckare med vingliga sjöben. Som upptäckt allt ifrån närmaste livsmedelsbutik till de mäktigaste höjderna Azorerna har att erbjuda. Ett minst sagt varmt välkomnande, bestående utav en kakelbeklädd stad, en klarblå himmel och en skinande sol (med växlande molnighet). Många lyckliga föräldrar har idag för första gången på ett tag fått höra rösterna hos sina ljuvliga barn, och förhoppningsvis har majoriteten utav er föräldrar äntligen fått en lugn stund.



Besökandes "Arla-Kossorna" som beklär våra Bregottpaket i kära Svealand.



I skrivandet av loggen

Personallogg

Sju gungiga dygn på havet byttes plötsligt mot ett stilla fartyg där maten och vattenglasen står still på bordet, vilken lyx! Trots att jag inte alls känt av någon sjösjuka så behöver kroppen vila lite från gungandet och det är härligt att känna fast mark under fötterna igen. Eleverna har varit helt fantastiska, humöret har varit på topp och de har mangrant ställt upp för varandra, trots att en del varit riktigt sjösjuka. Jag var mentor för detta underbara gäng under två år, men de känns fortfarande som mina så det är extra härligt att se hur de tar hand om varandra.

Imorgon ska vi göra vår andra hårbottenexkursion, den som blev uppskjuten från Porto Santo. Vi blir hämtade med buss kl 13 för att åka till en strand där det även finns klippor som inte är så branta. Visserligen är inte tidvattnet så högt just nu, det varierar bara ca 0,8 m, men vi kommer ändå att utföra undersökningen när vattnet är på väg ner.

Ha det bra där hemma, för det har vi!

Lasse