

# Logg från Älva

---

Datum: 05/06-2016

Elevloggare: Anders Svensson

Personalloggare: Frida

Position: Idskär

Beräknad ankomst till nästa hamn: Stocksunds hamn tisdag kl 14.00

Väder: Klart, men en blåsig och kylig kväll.

## Elevlogg:

Tja tja loggen!

Den här morgonen var det ännu färre som kom upp till frukosten än i vanliga fall, byssangänget löste det med kastrullock och slevar. Anledningen till det är antingen att det hårda seglarlivet som nu på riktigt har börjat bryta ner oss eller att folk var trötta från lördagens festligheter. Oavsett så kände de flesta av oss en viss lättnad att snart komma fram till vår lilla ö Idskär. Efter frukosten var det som vanligt lektioner för vissa medan andra istället fördrev tiden med att sova eller surfa då vi fortfarande har täckning och det gäller att passa på!

Allteftersom dagen gick så kom vi närmare och närmare Idskär och helt plötsligt kom några elevers föräldrar och bekanta för att vinka och hälsa oss välkomna till Stockholms vackra skärgård. Vi besvarade även dessa hälsningar genom att låta hornet ljuda. Allt detta gjorde i alla fall mig ännu mer sugen på Idskär och tids nog även ens egna hem med säng och utan gung och vakt. När vi väl såg vår vackra ö runt klockan två var det som att resan hade tagit slut. Efter ännu en lyckad tilläggning så gick de flesta iland för att undersöka ön efter eventuella nybygg sen vi senast var där. Till vår stora besvikelse var det inget nytt men vi passade på att njuta av allt fasta land har att bjuda på som ja, fast mark och en någorlunda tystnad jämfört med båtens motorljud. Dock kunde vi inte roa oss med det för alltid och snart tvingades vi tillbaka till fartyget för att skriva vidare på energirapporterna som snart ska in.

Annars har det inte hänt allt för mycket mer idag, de flesta försöker förmodligen förtränga den stora städdagen imorgon som vi får höra fler och fler skräckhistorier om, men det var allt för idag nu ska jag och de flesta i klassen passa på att njuta av Idskärs kända bastu!

Tack för mig och så syns vi nog snart i Stocksunds hamn/ Anders



## Personallogg:

Hej allihopa,

Dagen började med vaktgång på väg in mot Idskär. Det var en riktigt skön känsla att komma in i Stockholms skärgård och få se alla bekanta öar. Och ännu en sak som är så fantastisk är ju att få se alla segelbåtar som var ute på en söndagstur ☺ men ser ni inte segelbåtar i andra länder, tänker ni. Men få länder har en kustlinje som vår och få länder har så mycket segelbåtar i sin skärgård som vi har och det var riktigt härligt att se!

Och det var riktigt roligt för våra utkikar att få rapportera så mycket båtar och sjömärken, det kan ju bli lite tråkigt av att bara se hav i vanliga fall.

Nu på slutet av resan börjar till och med besättningen få lite hemlängtan, vissa längtar efter sin käresta och andra längtar efter sin alldeles egna säng. I båda kommer det att gå i uppfyllelse om bara några dagar ☺

Väl förtöjda på Idskär kunde vi gå iland och sitta med en kopp kaffe, på en bänk som inte rör på sig ;), och njuta av solen en liten stund, kanske ringa ett samtal och verkligen känna sig som hemma bland röda stugor med vita husknutar.

Och inte nog med den hemtrevliga känslan, i byssan bakades det kanelbullar som sedan slukades med stor entusiasm ☺

Eleverna fick inte bara chansen att bada och bada, de fick även chansen att skriva på sitt fysikarbete. Flera satt och skrev flitigt långt in på natten.

Hoppas ni har de lika bra som vi i sommarsolens värme!



Sista 8-12 vakten på denna

resa och våran skeppare ☺



Mvh Frida