

# Logg från Älva

---

Datum: 4/5 -16

Elevloggare: Joanna och Agnes

Personalloggare: David

Position: väl förtöjda i Falmouth

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: 8 maj

Planerat datum för att segla vidare: eftermiddag den 6/5

Väder: Soligt

## Elevlogg:

Hej!

Idag kom vi äntligen fram till Falmouth efter 11 långa dagar till sjöss. Även fast det betyder att vi äntligen får sätta fötterna på fast mark så betyder det också att rent skepp skulle genomföras. I stort sätt hela förmiddagen och en del av eftermiddagen spenderades genom att städa hela Älva.

Inventera, putsa mässing, spola däck och dammtorka var några av de saker som gjordes.

Efter städning av båten så serverades en maträtt som många har längtat efter, tacos. Vi tackar byssalaget för en riktigt bra middag.

Även fast vi elever varit ivriga att komma iland så spenderades det mesta av tiden på båten för ett intensivt pluggande inför provet i klass VIII som äger rum om 2 dagar. De flesta unnade sig en snabb tur in till närmaste affär och ett efterlängtat wifi.

Ha det bra!





### Personallogg:

Strakts efter kl 24 i natt så började vi närma oss England och inseglingen mot Falmouth var beräknad till morgontimmarna så under natten hade vi lite praktisk navigering med eleverna på bryggan, vi gjorde bland annat krysspejlingar mot olika fyrar och beräknade därav vår position, eleverna identifierade fyrar och berättade om dess karaktärer, samtidigt som de identifierade fartyg som åkte förbi oss och redogjorde för fartygens lanternförling. Allt detta ingår i deras fartygsbefälsutbildning som förhoppningsvis efter en tenta den 6 maj ska sluta i att de får en klass 8 examen. Det bjöds även på chokladbollar på vakten vilket alltid är uppskattat och en trevligt inslag i vakten på bryggan. Vid nio tiden på morgonen få gjordes förbredelser för att lägga oss vid den bij som Älva hade blivit tilldelad att förtöja vid, hela förtöjningen gick jätte bra och efter några manöver så låg vi fast. Men bara en timme senare då Robban och Krister återvänt från land så fick vi det glada beskedet att vi hade fått en kajplats inne i marinan där vi nu ligger vid en flytbrygga efter en liten lätt manöver. Som sagt solen skiner humöret är på topp och det pluggas friskt ombord för kommande examensprov i fartygsbefäl klass 8.

Sjömän ber inte om medvind, dom lär sig segla.

/ Styrman Grönberg

