

Logg från Älva

Datum: 5 / 3 - 16

Elevloggare: Per & Viktor

Personalloggare: Tobbe

Position: Påväg från Teneriffa till Lanzarote

Segelsättning: För fulla segel med stöttning av motor

Fart: 5,5 knop

Kurs: 090

Beräknad ankomst till nästa hamn: Imorgon eftermiddag

Väder: Klart till halvklart. God vind.

Elevlogg:

Efter morgonrutinen kastar vi loss från Santa Cruz hamn och beger oss mot Lanzarote.

Vi sätter fulla segel, och stöttar med motor för att kunna gå upp högre mot vinden. Vi har lektion under dagen med Tobbe i Medical First Aid. Lektionen avbryts ett par gånger med kommandot "Klart för slag" och vi kallas till våra stationer.



Lunchen var en mycket trevlig morotssoppa och till middag serverades laxbullar med potatismos, ärtor och smält smör.

Personallogg:

En ljummen och fin dag dock inte lika solig som igår och tur för våra bleka hudar är väl det, har idag avlöpt med späckad med nya upplevelser. Vi kastade loss direkt efter frukost och satte segel mot Lanzarote, för många var det första gången man hissade segel på ett fartyg av den här storleken. Vindarna har idag varit lätta men ändå satt fartyget i rullning och några har fått nya erfarenheter om vad balansorgan som inte är nöjda kan ställa till med i deras kroppar. I dag har kursen i Medical First Aid påbörjats. En kurs som skall ge sjömännen möjlighet att gå som sjukvårdsansvarig på fartyg med högst 2 timmar till hamn.

Som vanligt har vi fått njuta av våran stjärnkock Fridas utsökta mat mellan lektionerna som likaledes vanligt har fått avbrytas för stagvändningar och delfinspan. Allt är som det skall vara på Älva och humöret hos de sjösjuka har efter varsitt paket knäckemackor och någon hink med vatten slutat på topp, hoppas att det håller i sig till i morgon.

På återhörande

Tobbe