

Logg från Älva

Datum: 2016-06-04

Elevloggare: Julia Sommerland

Personalloggare: Catharina

Position: På väg norrut längs ostkusten

Segelsättning: Nej, motvind och motorgång

Fart: 5 knop

Kurs: 040

Beräknad ankomst till nästa hamn: Idskär söndag eftermiddag

Väder: Kallfrontspassage, klart och kyligt

Elevlogg:

Halloj loggen!

Äntligen är det min tur att skriva, såhär när resan börjar lida mot sitt slut. Vi beräknar att komma fram till vår kära ö Idskär imorgon och med andra ord är vi då officiellt på hemmaplan efter 23 fantastiska dagar. Och ja, riktigt fantastiskt har det varit (och kommer att fortsätta vara resterande dagar!!). Hade gärna skrivit om hela resan men det har ju mina klasskamrater redan gjort så bra, så jag får nöja mig med att berätta om idag! Och vilken dag det varit, vilket avslut! Först och främst är det vår kära Anders Svenssons födelsedag idag och bara det gör dagen till något alldeles extra!

På morgonen klev jag upp för att tillsammans med mitt vaktlag, som har byssan just nu, laga ihop en smaskig frukost. När alla var mätta och belåtna drog vi igång med städning för att sedan ha lite lektioner. Fysik och VHF stod på schemat. Tråkigt nog går det en del förkylning här på båten, bland annat i mitt vaktlag, så för mig blev det att hoppa in på både lunch- och middagspassen. Vilket jag inte hade något som helst problem med, men mindre kul för den som är sjuk. Annars flöt resten av dagen på bra. Egna studier, diskande och en del häng i solen var det mycket av, själv tog jag en tupplur ute på däck i sisådär 50minuter när jag hade rast. Sedan var det en god middag av pestokyckling och couscous som satt mycket bra.

Det var efter middagen som kvällen drog igång på riktigt. Med lite hemlighetsfull planering, fantastiskt samarbete och en lysande kreativitet lyckades klassen tillsammans koka ihop en riktig fest. Och då snackar vi inte lite tårta och gratulerande, vi snackar neonljus, discokula, dunkande musik, limbotävling, guldig kladdkaka, bål och dansstop. Jag förstår att ni alla mammor och pappor, mor/far-föräldrar, syskon mm sitter där hemma och tänker ”-oj detta lät riktigt roligt!”. Tat lugnt, jag ska berätta och - ja det var så satans roligt. Jag har inte varit med på någon tidigare segling, jag har inte hört om någon fest som denna. Jag skulle nog faktiskt säga att det har var nog Älvas bästa fest. När Anders kom ner från sin vakt (förhoppningsvis helt ovetande) överaskade vi honom med hemmagjorda neonlampor, sång och kaka. Vi dansade länge och vilt, en del ramlande då det var hög sjö. Men det förstärkte bara känslan. Svettiga men väldigt glada avslutade vi med den klassiska leken kurragömma.

Nu sitter jag här och skriver loggen, fortfarande på högvärv efter all dans och söt bål, med folk runt om mig som städar upp popcorn från golvet och tar ner dekorationer. Och som avslutande vill jag bara säga två saker, TACK MB14B för att vi är så underbara och alltid går in för saker med 110%. Och stort Grattis igen till Anders!



Julia Out.

Personallogg:

Oh vilket party som avslutade kvällen.

Anders och Erikas artonårsdag firades. Alla hjälptes åt att förbereda och sedan städa undan. Så nu föräldrar så vet ni att era "barn" kan städa och hålla ordning.

Annars flyter dagarna på. Lektioner i fysik, VHF och knopar varvas med att styra båten och fixa maten. Nu närmar sig inlämning av den sista uppgiften innan vi når Stocksund på tisdag. Jag är en stolt lärare som fått möjlighet att segla med Mb14b och besättningen. Kommer att vara lite vemodigt att komma hem igen efter några fantastiska dagar. Tyvärr har inte vindarnas gudar varit på vår sida men jag kan inte få allt.



Tack för den här resan och på kärt återseende!

Catharina