

# Logg från Älva

---

Datum: 2016-03-04

Elevloggare: B1 & B2, Oliver och Malin

Personalloggare: Sören

Position: Santa Cruz, Teneriffa

Planerat datum för att segla vidare: I morgon bitti kl 9

Beräknad ankomst till nästa hamn: Arrecife söndag eftermiddag

Väder: Strålande sol

## Elevlogg:

Tja tja loggen!

Ett förväntansfullt gäng, för en gångs skull i tid, steg upp ur sina kojor för att se vad dagen hade att bjuda oss på. Efter en lång, kall och mörk period hemma i Sverige så har denna klass idag gått och blivit ett glatt och soldyrkande gäng. Efter en god frukost, serverad av kocken Frida, började dagens lektioner med ledarskap. Frågor kring upplägget av vakter i vaktlagen var temat och vilda diskussioner uppstod angående väckning av det vaktavlösande paret. Meningarna kring detta var som baken, delad. Därefter hade vi brandövning där besättningen gick igenom rökdykningsutrustningen och instruerade om hur denna skulle användas. Övningen innefattade även att trycksätta brandslangen och klassen fick även prova på att använda strålröret.

Efter lunchen som bestod av pasta carbonara hade vi förtrogenhetsutbildning ombord, vilket alla som mönstrar på ett fartyg alltid måste genomgå. Detta för att bland annat lära sig om var nödutgångar, nödutrustning finns samt testade överlevnadsdräkterna.

Vaktlagen blev indelade i segelstationer och fick därmed en genomgång om hur dessa fungerar och vad alla "snören" gör. Det finns ju en del så att säga. Kapten Sören hade även en lärorik lektion i seglingsteori med klassen.

Kvällen kommer att bjuda på fritid och många tar då tillfället i akt att inspektera staden och äta middag på annat håll.

Vår hälsning till er där hemma: det är varmare här än där!

Solskenshälsningar från representanter i Fjärilsgruppen.



## Personallogg:

Det är alltid spännande att segla med en vuxenklass. Vår yrkeshögskoleutbildning är tvåårig och syftar till att utbilda befäl för skärgårdstrafiken. Spännvidden på eleverna är stor, både när det gäller ålder, bakgrund och erfarenhet. Många är seglare och båtmänniskor sedan barnsben, står kanske mitt i ett liv som hittills utspelat sig alldeles för mycket på torra land. Dags att ändra kurs alltså. Andra har för bara ett par år sedan gått ut gymnasiet – inte sällan på Marina Läroverket – för att nu söka sig vidare mot ett yrkesliv på vattnet. För den som är duktig och målmedveten finns det jobb att få – vår YH-utbildning är välrenommerad bland skärgårdsrederierna. En del av eleverna längtar till större vatten och går vidare med att läsa sjökaptensprogrammet i Kalmar eller Göteborg.

För oss i besättningen består utmaningen nu i att ta ett steg tillbaka och låta eleverna ta ett större självständigt ansvar för fartyget och dess framförande än vad vi gör när vi seglar med gymnasieklasserna. Jag hoppas att vi skall kunna bjuda på ett par veckor fyllda av både praktisk och teoretisk lärdom, men också många upplevelser av vad havet och naturen har att erbjuda här nere runt de Kanariska öarna.

I morgon bitti kastar vi alltså loss för att segla mot Lanzarote. Där väntar både studiebesök på navigationsskola och vandring i vulkanlandskap.

Hälsningar / Sören E