

# Logg från Älva

---

Datum: 9/2-16

Elevloggare: Maja Eneström och Victoria Pehrsson

Personalloggare: Kerstin

Position: Arrecife

Segelsättning: Ingen

Fart: Ingen ännu ... men snart

Kurs: Ingen

Planerat datum för att segla vidare: Ikväll avgång 22.00

Beräknad ankomst till nästa hamn: Ankring vid La Graciosa i morgon bitti kl. 08.00

Väder: Sol och moln

## Elevlogg:

Hej Sverige!

Vi började dagen med frukost kl. 06.00, vilket inte var så populärt bland eleverna. Anledningen till detta var att klassen gick en guidad tur längs Arrecifes vatten. Turen började halv åtta för att vi skulle få se alla arter inom alla tidvattenzonerna, turen leddes av en spansk marinbiolog Ruben (kanske? ;)). Turen startade trevligt men humöret rann med tidvattnet ut i havet, det var kallt och långtråkigt men lärorikt och vi fick se sjögurkor som sprutade vatten, hehe.

Sedan kom vi tillbaka och åt "kylen spyr", dvs veckans rester, supergott! Efter en timmes rast med solning och chill var det lektioner. Klassen delades upp i två. Ena halvan hade sin första marinbiologilektion här på Älva, medan andra halvan läste radar ute i solen. Efter en och en halv timme byttes vi av och lektionerna fortsatte.

Därefter hade vi drygt en timmes rast som bestod av plugg, sista-minuten-shopping och annat. Middagen serverades som vanligt 17.30, kyckling och potatis ☺. Uppladdade med mat i magen och energi i kroppen fortsattes shoppingen för vissa medan andra körde sista träningen inför avgång. Det blev en uppvärmning bestående av zumba och sedan en poledancelektion.

Nu njuter alla av den sista timmen med wi-fi och förbereder sig inför avgång och dagar ute till sjöss.

Tack och adjö för oss, syns om två veckor!

Pussar och kramar från Maja och Victoria <3

## Personallogg:

Hej alla därhemma!

Nu är det snart dags för mig att lämna Älva för den här gången. Det känns riktigt sorgligt, men jag tar med mig många härliga minnen från de här två veckorna med MB13b och en fantastisk besättning! Vilka äventyr vi har varit på, och vad mycket vi har sett och upplevt tillsammans. Eleverna har hela tiden varit trevliga, hjälpsamma, vid gott mod trots lite sömn och/eller sjösjuka och dessutom har de gripit sig an matematiska bevis med glatt mod. Redovisningarna gick jättebra! Vi har läst om perfekta tal, och inser att ett skäl till att klassen är så bra är för att de 28 stycken, och 28 är ett perfekt tal 😊. Idag fick jag chansen att följa med på en marinbiologi-utflykt, och imponerades både av elevernas kunskaper och av deras engagemang och intresse av alla spännande varelser man hittar på havsbotten. Som vanligt ser man mest en massa rumpor i vädret när de kollar på vad de hittar:



Jag måste bara säga nått om besättningen också, de är också trevliga, hjälpsamma, roliga, kompetenta och dessutom lagas det superb mat flera gånger om dagen. Ni är bäst!!! Jag kommer att sakna er alla. Tack för den här gången, vi ses igen! Kram/Kerstin