

Logg från Älva

Datum: den 7 Februari 2016

Elevloggare: Adrian, Klara & Linnéa

Personalloggare: Amanda

Position: Förtöjda i Marina Lanzarote, Arrecife

Segelsättning: Nej, inget sånt vi ligger till kaj

Planerat datum för att segla vidare: Tisdag kväll

Beräknad ankomst till nästa hamn: Ankring vid La Graciosa onsdag morgon

Väder: Varmare än hos er i Sverige

Elevlogg:

Tjena mors era brackvattenspirater!

Land i sikte, nu är vi tillbaka vid Kanarieöarna, den ljuva synen av denna landplätt nådde de flesta av oss i samband med frukost. Ett pling senare var hälften av oss på däck och resten i full fart med damsugare och moppar – som vanligt var det "Rent Skepp" som gällde. Hela förmiddagen roade vi oss med detta, fram tills en lunch som våra magar kunde mätta, himmelsk ugnspannkaka, bacon och lingonsylt. Efter en intressant presentation av ön, hade vi en eftermiddag full av lektioner - Fartygsbefäl och Matematik, intressanta saker men vi alla längtade nog ut på stan i det fina vädret. Väl när klockan slagit halv 6 var det dags för Fallafel i stora lass för de som valt att äta ombord, de andra drog på sig fina stan-kläder och galoscher på väg mot en kulinarisk måltid någon annanstans. De flesta har även tillägnat en del av sin fria tid och utländaska stålars till att utvärdera och systematiskt undersöka – enligt den naturvetenskapliga arbetsmetoden - det lokala glassutbudet. Många olika sorter fanns, vilket ledde till att inga slutsatser kan dras än, dock har vissa fått högre smakbetyg än andra. Detta kommer kräva ytterligare utförliga och nyanserade analyser för att en helhetsbild av Lanzarotes stundande glassituation ska kunna fastställas. Med enklare ord: Det krävs fler glassutflykter för att mätta våra bottenlösa glassmagar!

Något annat mycket roligt som skett är att vår härliga, ljuva, söta, glada och trevliga Marinbiologilärare Linda nu har gjort oss äran att bli en del av vårt härliga gäng ombord. Det första hon fick höra från flera ur klassen var att de minsann inte hunnit tröttna på delfiner än(!), till hennes stora förtjusning.

Nu har mörkret sänkt sig över hamnen och fyrarnas blinkande ses vid horisonten, vattnet har dragit sig ut och det är dags för oss att signa ut!

Linnéa, Klara och Adrian



Personallogg:

Tjena alla kalaspuffar runt om i världen!

Amanda som loggar idag, och är en av volontärerna ombord på denna seglats med mb13b.

Jag har gått på Marina Läroverket och läst samma inriktning som denna härliga klass som är ombord just nu. Idag kom vi äntligen fram till Arrecife efter en underbar resa ifrån Agadir. Havet har varit lugnt och skönt vilket definitivt är något jag längtat efter. När vi i morse kom fram till Lanzarotes lyxiga hamn så startade eleverna med ett klassiskt "rent skepp" däckat skiner, byssan skiner och mässingen i salongen har aldrig sett såhär fräsch ut!

Jag gjorde samma resa för ca. 2 år sedan och är så himla glad över att få vara med på mb13b's sista segling med Älva. Nya minnen skapas och något som man kommer hålla fast vid antagligen resten av livet, det är inte många man träffar som seglat runt i världen som dessa godingar får göra.

Måste ge EXTREMT mycket cred till alla elever ombord för deras tapperhet och för att dom är så duktiga på det dom gör. Tänker lite tillbaka på vår klass då det var ungefär 60% som varje morgon missade frukosten medan nästan alla här sitter och lyser som ljus klockan kvart över sju på morgonen.

Jag har även hunnit ha en lektion med eleverna i fartygsbefäl klass 8 som handlade om lanternor, dagarsignaler och mistsignaler vilket var väldigt roligt för oss alla.

Till alla familjer och släktingar där hemma: förbered er på ett foto och video marathon när klassen kommer hem.

Hoppas att få höra av mig fler gånger till er där hemma och till dess så får ni ha det bäst.

Ni kommer bli upptinade av all värmen från denna klass när de kommer hem!

Puss och kram från Amanda 😊