

Logg från Älva

Datum: 2016-02-04

Elevloggare: Erik Rudolfsson

Personalloggare: Zarah

Position: I hamn

Planerat datum för att segla vidare: I morgon bitti

Beräknad ankomst till nästa hamn: Arrecife söndag morgon

Väder: Soligt

Elevlogg:

Kära dagbok! Idag så var så lugnt här på båten att jag somnade medan jag lästa min bok. Allt började med att vi sjöng för Kerstin som fyllde år idag. Vid frukosten så ställde vi oss alla upp och halvt skrämde henna med vårt fina sjungande. Efter frukosten så skulle vi besöka fiskmarknaden, 09.00. Men till ve och fasa så var fiskmarknaden (konstigt nog) stängd. Med motviliga steg så marscherade vi tillbaka båten, som en arme av arga kameler. När vi återförenades med vår kära båt så fick vi fritid, vi fick göra vad vi ville.

12:30! Kära dagbok! Nu hade vi roliga lektioner! Allt började med fartygbefäl med den goa Krister. Han pratade om några fina kompasser och hur man använder dem på bästa sätt. Lektion nummer 2 var matte med läraren Kerstin som faktiskt fyllde år idag. Under matte lektionen så var det väldigt mycket mumlande och stönande. Men vi alla överlevde mattens otroliga hinderbana.

17:30. Kära dagbok! Till middagen så fick vi lax med pesto och lite potatis. Maten smakade väldigt gott och vattnet smakade precis som där hemma. Efter middagen så var det ut till stan och skaffa lite sliskig glass. Det allra bästa med glassen här är att det smakar gott, och väldigt billigt. 15 kr för 3 bollar glass säger man inte nej till.

19:30 Kära dagbok! Nu börjar Jon blund visa mig i öronen att snart är det dags att sova. Denna dag var lugn och skönt, men det var tråkigt med fiskmarknaden. Imorgon ska vi ge oss iväg till Lanzarote och hitta nya skatter. Så tills vidare så får vi höras senare under resan.

Bye Bye.

Personallogg:

Hej på er där hemma!

Idag har det varit en skön dag ombord här på Älva. Eleverna började förmiddagen med en promenad till fiskmarknaden, som tyvärr var stängd, men i sol och skönt väder så gör en promenad inte någon

skada 😊 Sedan fortsatte dagen med lektioner i navigation och matematik. Ett vaktlag hade en aktivitet för klassen som ingår i deras gymnasiearbete.

Vi i besättningen har börjat förbereda båten för avgången imorgon. Det har målats på utsidan på båten, vi har sytt lite skador på mesanseget och även fått vårt försegel, jagaren, på plats. Imorgon väntas bra väder och vindar och en fantastisk segling emot Lanzarote, dit vi beräknas komma söndag förmiddag.

Nu skall jag återgå till pluggstugan med eleverna där det studeras navigation och matematik förfullt!

Vi är väldigt glada att vi får låna era goa och ambitiösa ungdomar här ombord. Det är en väldigt glad och sammansvetsad klass och det märks att de varit ombord förut! 😊

Må så gott!

// Zarah Qwist, besättning