

# Logg från Älva

---

Datum: 31 januari 2016

Elevloggare: Linnéa Hogstrand

Personalloggare: Malin Millberg

Position: 100 sjömil söder om Agadir

Segelsättning: Inga segel, men en riktigt fart på maskin (!)

Fart: 7,8 knop

Kurs: nordlig

Beräknad ankomst till nästa hamn: Imorgon förmiddag beräknas vi komma till Agadir

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Strålande sol med blå himmel och blåare hav

## Elevlogg:

Så fort sjösjukan tog oss i ett fast grepp så försvann samtidigt lusten att sätta sig framför en dator med ryggen mot havet på en "glidig"-stol och skriva logg, vilket är väldigt tråkigt och förargligt då man minns loggskrivningen från förra seglingsperioden som något mycket glädjefullt och flödade och nästan svämmade över av inspiration. Men nu är det dags att bita ihop och försöka uppdatera er där hemma om något annat än sjösjukan...

Idag har det varit riktigt soligt, vilket man fort kan se spår av på några näsor här omkring. De som klarat av att ta sig upp på däckshustaket hade idag även den underbara turen att återigen få se delfiner, förhoppningsvis lyckas jag få upp någon bild på dom.

Lunchen bestod idag av nudlar och wokade grönsaker och chorizo, en ganska snäll räddning för oss som inte fått i oss så mycket i magen på ett tag, riktigt gott! Som vi tidigare konstaterat så går det inte riktigt att tänka när det gungar så ordentligt som det gör nu så den enda lektionen idag blev en liten mattelektion där alla gjorde sitt bästa att få tankarna att hänga med och lyckas begripa allt som Kerstin gick igenom på tavlan. Till middag fick vi en god Shepherds pie och som kvällsunderhållning blev det en film från Lena Swanberg om konflikten i Västsahara.

Varma och vänliga hälsningar

Alla ombord på Älva



## Personallogg:

Först en presentation av mig själv; jag är den nya skolläkaren som ska arbeta på Marina läroverket med att bland annat skriva sjöfartsintyg. Jag har blivit medbjuden en vecka för att se hur livet är här ombord så att det ska vara lättare för mig att skriva intygen.

Idag åker vi med full fart mot Agadir längs med den Marockanska kusten. Alla segel är revade, så farten står motor för. Idag mår alla bättre än igår och deltar i både lektioner och vakter utan någon protest eller gnäll. Jag som aldrig har träffat den här klassen har blivit väldigt imponerad över den gemenskap som finns, alla hjälper alla och de tar hand om varandra om det är någon som mår dåligt. Det märks tydligt att det är en klass som har åkt med Älva tidigare, rutinerna här ombord hade alla full koll på redan från första dagen.

Vädret har varit fint hela dagen och många har suttit ute och solat mellan lektioner och vaktpassen. Idag har vi sett delfiner som har simmat bredvid båten vid två tillfällen, vilket lyfter humöret hos alla.

Vi beräknas vara framme i Agadir imorgon förmiddag och det verkar som att det blir en trerätters middag imorgon kväll, vilket jag verkligen ser fram emot. Maten ombord är väldigt god och jag är imponerad över att det går att laga mat när båten gungar hela tiden. På tisdag åker vi till Marrakesh där vi bland annat ska gå på en marknad. Efter det flyger jag hem till Sverige igen. Det känns skönt att få komma hem till familjen men sorgligt att inte följa med på hela resan. Vilket fantastiskt äventyr eleverna får vara med om. På onsdag kommer eleverna att göra ett studiebesök på en marockansk skola och eleverna på den skolan ska hälsa på hos oss. Innan dess måste det bakas bullar och förberedas frågor till de Marockanska eleverna.

Jag funderar på att gå upp på bryggan i natt för att kanske få se mareld och en sista skymt av delfiner innan den här seglingen är slut för min del. /Malin