

Logg från Älva

Datum: 03-02-2016

Elevloggare: Adrian Edin

Personalloggare: Kerstin Månsson

Position: Förtöjda i Agadir

Planerat datum för att segla vidare: fredag morgon kl 08.30

Beräknad ankomst till nästa hamn: Arrecife söndag morgon

Väder: Sol med något enstaka moln

Elevlogg:

Jag vaknade i kojen klockan 07:15. Byssalaget serverade gröt till frukost igen. Kapten höll ett pling och berättade om dagen som kom, med skolklasser på besök redan 08:30. Städningen gick undan hela skeppet blev rent, sen välkomnades de främmande eleverna ombord med rundtur som ebbade ut i svenskt "fika", många lärde sig ett nytt ord med en stämning som var mycket god. Sen så sattes kurs mot en byggnad i stan, det var inget mindre än skolans lokal. Vi följde efter för att få se deras vardag, vad som väntade de som gick i skola som deras. Det blev många "aha" när samtalsämnet berättade om skillnaderna emellan. När klockan närmade sig lunch vankades maten på skolans bord, det var det Marrokanska tajine. Mat som kokas länge i en underlig gryta som sedan äts med bröd, besticken föll åt sidan och händerna kom fram. När maten var klar så var det fotostund och minnen skapades.

Eftermiddag var det egen aktivitet. Vissa gick runt på stan, vissa gick tillbaka till båten och vissa till marknaden som finns i Agadir. Marknaden bjöd på frukt och kryddor utan dess like, kocken köpte för att bunkra färskvaror inför färden imorgon.

Middag var det tacokväll, ett kalas för alla ombord. När mörkret lagt sig söker sig vissa ut till stan och andra är ombord. Nu är dags för mig att se vad som är på gång och hoppas att vi hörs någon annan gång!



Personallogg:

Hej alla därhemma!

Som ni redan läst här ovan har vi idag träffat elever från en skola här i Agadir. Det är en fransk skola som vi fick kontakt med för två år sedan, och utbytet fortsätter till glädje för alla parter. I morse kom 26 tydligt nervösa ungdomar gående på kajen tillsammans med två av sina lärare. De välkomnades ombord av våra elever som knappt haft tid att bli nervösa eftersom gårdagen blev sen och morgonen var fylld med sysslor. Eleverna delade in sig i grupper om fyra som först gick runt på båten och tittade och sedan fikade. Våra gäster fick bland annat prova kladdkakan som bakades i natt när vi kom hem från Marrakech. Det samtalades intensivt på engelska och ungdomarna utbytte erfarenheter om kultur och hur det är att vara ung med mera. Samtalen fortsatte under den drygt timslånga promenaden till deras skola. Efter en rundvandring på skolan serverades vi lunch. Det normala för de här eleverna är att gå i skolan fram till lunch och sedan gå hem och äta, men idag hade de ordnat så att vi alla serverades Tagine (lamm, potatis, grönsaker, kryddor kokta i en toppig lergryta), sallad, bröd, dricka, marockanska kakor och mynta-te. Alla från Älva åt med god aptit och lyckades äta hjälpligt direkt ur grytan med hjälp av brödbitar. Det var verkligen jättegott! Efter lunch överlämnade eleverna små gåvor som tack, i form av svenskt godis av olika slag.



Sedan fick alla göra vad de ville fram till middagen. Jag fick med mig ett gäng och vi promenerade bort till souken, den stora marknaden. Här möttes vi av fantastiska formationer av frukt, grönsaker och kryddor. Försäljarna var inte alls lika påflugna som de var i Marrakech, och dessutom var det inte alls lika mycket folk så det var ett rent nöje att gå omkring och köpa spännande frukter, oliver, russin, nötter och annat. För 25 kronor fick vi nästan två kilo färska jordgubbar som är jättegod!



Några av oss promenerade tillbaka till båten, och några tog taxi. Vi fick dela en bil med en kvinna som redan satt i taxin, onekligen en oväntad men trevlig upplevelse. Tyvärr räckte inte våra språkkunskaper särskilt långt så kommunikationen blev inte så utförlig.

Väl tillbaka ombord blev Sören och jag intervjuade av några marockanska universitetsstudenter som gör en film om bl.a. Älva. Intressant att beskriva det svenska skolsystemet på engelska.... Våra gäster fick också prova den ursvenska rätten tacos som till allas glädje serverades till middag. De intervjuade även några elever så de var mer än glada när de gick iland.

Kvällen har spenderats på lite olika sätt. Åtta elever tränade poledance nere i mellaninredningen under ledning av vår egen svenska mästarinna kock-Frida medan andra gick till glassfikat och åt glass och lånade gratis wi-fi. Andra valde att delta i navigations-repetitionslektionen som Krister och Sofia höll i (speciellt för de mest sjösjuka som missade en del under de gungiga dyggen på väg hit). Glädjande nog finns det några elever som håller på med sina matte-bevis-uppgifter också! Dessutom kom några av de marockanska eleverna förbi ikväll och hälsade på sina nyfunna vänner bland våra elever.

I morgon bitti ska vi gå på fiskmarknaden, det ska bli spännande!

Vi har det helt enkelt bäst!

Glada hälsningar från Kerstin