

# Logg från Älva

---

Datum: 24/2 2016

Personalloggare: Kapten Sören

Position: Förtöjda i Santa Cruz de Tenerife

Väder: Soligt och skönt, med en svalkande vind

## Personallogg:

07.45 i morse for de, våra kära elever. Sådant är sjömanslivet. Man arbetar och lever tillsammans, skrattar och gråter, sliter och njuter en liten tid. Sedan skiljs man, kanske för alltid. Eller möts igen när man minst anar det, i Yokohama eller Liverpool.

När klassen har åkt, brukar jag alltid fråga mig vad de fick med sig från sin tid på Älva. Vilka minnen bär de med sig? Vilka lärdomar, glädjestunder och besvikelser? Jag är ganska säker på att de här veckorna ombord kommer att leva i minnet länge, kanske hela livet. Precis som mina egna minnen från oceanfart då jag var i deras ålder fortfarande står mycket levande för mig.

Det har inte varit någon helt lätt resa. Hård motvind på vägen till Agadir, med femmeters vågor och sjösjuka. Regn och stormbyar medan vi låg på La Gomera. Och sedan en rykande överfart från Gomera till Teneriffa, nordlig kuling och återigen vågor på uppemot fem meter.



Jag önskar att ni hade kunnat se era ungar då, kära föräldrar! Hur obekymrat de tog spjörn mot vind och rullningar medan saltskummet yrde i luften, hur de skrattade när en extra stor våg sände

vattenkaskader över hela däck. Och hur de hjälpte och backade upp varandra som den självklaraste sak i världen.



*Den nyputsade mässingen glänser, och styrmansstolen pryds av MB13b:s presentkudde*

Ni som har följt elevernas loggar de här veckorna har fått läsa mycket om solsken, bad, delfiner i bogvågen, fantastisk mat och glada upptåg. Tro mig, det har varit provningar också. Det är så det skall vara, och era ungdomar har klarat av utmaningarna på ett imponerande sätt. De har vuxit så mycket. Jag är övertygad om att det kommer att gå dem väl i livet, och att de kommer att göra stor nytta i världen.

Med hälsningar och en saknadens tår i ögonvrån / Sören