

Logg från Älva

Datum: 22/02-2016

Elevloggare: Oskar och Tova

Personalloggare: Krister

Position: Förtöjda i Santa Cruz de Tenerife

Väder: Solklart till oklart.

Elevlogg:

Hej, hå, åhøj från klassens sista kanarie ö. Här är det lugnt, vi är till kaj förtöjda och utan någon sjö.

Dagen började med ett välförtjänt badstrandsbesök. Av plugg oro och stress sågs inte längre någon rök.

Fiskförföljning i par, sola, bada och ta det lugnt, gjorde att vi sedan lämna paradiset lite extra tungt. Kollektivbuss hem till båten för att få i oss dagens lunchmat. Skink- och ädelostsås med ris gick åt som smör från bleck och fat.

Pluggeri, pluggera, pluggellan-lallan lej. Efter lunch skrevs hårbottenrapport av hela klassen, hopp tjohej.

Sista byssalaget preppa' inför trerätters ikväll. Den som ville tjuvkika tog risken av en utskällning och en smäll.

Flitigt, flitigt skolarbete fram tills klockan snart var middag. Några enstaka tog en snabb sväng in till stan' i pluggfritt behag.

Nu äntligen slår klockan sju det är dags för kvällens fest! Och konkurrensen var hård som sten. Vems finkläder var bäst?!

Till förrätt serverades det snittar med skinka oliv eller tomat, samt en filo-degs vårrulle med ost på silverfat.

Till detta en jordgubbsbål med mynta uppå däckshustak. Efter det en rätt med kyckling som togs emot med dunder och brak.

Som ess i rockärmen blev efterrätten vit chokladmousse ovanpå kaka. Med jordgubbar och lime.

Kolla byssan de kan baka!

Nu är klockan cirkus nio, vissa pluggar sista spurten. Andra chillar i fina kläder, glassar runt och drar sista flörten.

Imorrn så blir det spännande. Vad kan tros hända då? Det får ni se kvällen den 23e. Här på båten kämpar vi på.

Nu är vi trötta och ska sova efter halvrisiga rim. Ögonlocken börjar fastan i varandra som med lim. Så god natt på er därhemma, hoppas ni har det bra. Hela klassen er varmt hälsar. I övermorrn vi hemåt dra.

Nu somnar vi till skrik från mås, sula och trut, och för näst sista gången denna resa; Hejdå, vi signar ut!





Personallogg:

Föregående loggskrivare rimmade utan förvarning
Min uppgift blir nu en utmaning
Eleverna till stranden lämnar oss med tom båt
Detta kan bli noterna till en ny sorglig låt
För om få dagar flyger dessa härliga själar hem
Då sitter besättning och undrar vem som kommer sen

Besättningen har kämpat med underhållsarbete
Gassande sol och svett i vårt anlete
Slipa, måla, vaska och städa
Fikarast med coca cola var vi värda
Ensamheten var tursamt nog kortvarig
Eleverna kom tillbaka, entrén var inte varlig

På bryggan fick eleverna göra navigationsuppgifter
Besättningen fick demonstrerat deras bedrifter
Dom visade oss alla kunskaper om radar
Även här gäller fysikens lagar
Alla godkända med bravur
Och vi vet att det inte berodde på tur

Kvällen bjöd på trerätters supé
Den blev som alltid en riktig succé
God mat i glada vänners sällskap
Slutade senare med mättnadens rap
Efter maten lite umgänge, fest och stoj
Nu måste jag törna in och sällskapa min koj

Allt gott!
/Krister