

Logg från Älva

Datum: 01.02.2016

Elevloggare: Amanda och Olivia

Personalloggare: Frida

Position: Förtöjda i Agadir sedan 11.00

Planerat datum för att segla vidare: torsdag den 4 februari

Beräknad ankomst till nästa hamn: Arrecife, Lanzarote, söndag den 7 februari

Väder: Varmt, klart och soligt!

Elevlogg:

Hej alla där hemma,

Hoppas ni har det bra och att Sverige inte levererar allt för mycket slask!

Denna dag började med ett vaktpass för oss mellan 06 och 08. När vi steg upp ur våra kojor var det lite gungigt men vi kom upp på däck till slut. Agadir var inom synhåll men Krister och Zarah insåg att det var för många fiskeredskap för att navigera i mörkret. Så vi låg och guppade ungefär 40 min och inväntade solen. Det var en jättefin soluppgång, solen kom fram bakom (vad vi tror var) Atlasbergen. Vi kunde ta oss vidare mot Agadir.

Vid lunchtid hade vi lagt till i Marina Agadir, och det verkade som att alla var glada att ha kommit fram och få äta sin lunch på stabil mark 😊. Efter lunchen blev det en storstädning på Älva; mässing putsades, dammsugaren stod på högvarv och oj vad det skrubbades...! B-)

Efter lektioner i fartygsbefäl och matte fick vi äntligen gå i land och köpa en varsin glass från den omtalade glassbaren. Men nu börjar det bli dags för oss att göra oss i ordning till tre-rättersmiddagen som vaktlaget Fiskpinnarna står för. 😊😊😊😊😊😊

Imorgon ska vi till Marrakech, vilket vi ser fram emot!

Adjö,

Amanda och Olivia



Hitta Älva i bilden B--)

Personallogg:

Hej allihopa,

Under resans gång har man inte sett så mkt av eleverna. Jag har gått min vakt då vissa elever har frivakt och passat på att sova lite eller så har de haft lektioner i mässen eller salongen eller varit sjösjuka. Men idag på vägen in till Agadir kom alla elever upp på däck och även om det bara gått fyra dagar så kändes det som om man inte sett alla samlade på hur länge som helst. Det var riktigt roligt att se alla uppe och exalterade över att få sätta sin fot på marockansk mark 😊

Och sedan är det alltid lika roligt att förtöja i Agadir. Till skillnad från många andra ställen så ligger vi inte längs med en kaj i Agadir, utan vi ligger med akterdäck in mot kajen och fören pekar ut mot marinans inlopp. Här vänder vi och backar in i marinan, medan vi släpper ankare i fören och lägger trossar till land i aktern. Det är roligt med lite variation på tillägningarna med Älva.

När vi ligger väl förtöjda så är det som alltid dags för en extra noga städning vi kallar för "rent skepp". Då städar man både på däck och inuti båten, allt salt ska bort. Och vi vill ju att våran Älva ska glänsa när vi får besök ombord.

Direkt efter förtöjning så lägger vi ut en landgång och så fort landgången var på plats kom marockansk polis och tull ombord för att kika på att våra papper var i ordning. Och som alltid var allt i sin ordning och både polis och tulltjänsteman gick nöjda av båten.

Och så fort vi kan så sätter vi i besättningen igång med rustning. Det finns tyvärr alltid rost att knacka ombord och man blir alltid lika glad när rosten är väck och man har fått på målarfärg där rosten suttit, vår lilla båt blir som ny igen.

Nu på kvällen är det en trerättersmiddag som serveras av vaktlaget Fiskpinnarna. Varje byssalag avslutar sin vecka i byssan med en trerättersmiddag för att visa upp de färdigheter de fått i byssan. Jag blir lika imponerad varje gång!

God mat och gott sällskap väntar, ha de gött tills nästa gång //Mvh Frida