

# Logg från Älva

---

Datum: 160130

Elevloggare: Cecilia

Personalloggare: Sofia

Position: N 28-11 W 013-09

Segelsättning: Stor , Fock och Stagfock

Fart: 5 knop

Kurs: 090

Beräknad ankomst till nästa hamn: Måndag den 1 februari

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Klart, God sikt, skumpigt

## Elevlogg:

Hej på er där hemma!

Dagen började som vanligt med en städning för att hålla Älva fin även under gång. Sedan började dagens lektioner. Eftersom att många "klagat" på att de inte hann läsa det man skulle läsa inför fartygsbefälet ställdes denna lektion innan lunch in, så man skulle hinna läsa, och vi återstod med en mattelektion och en fartygsbefälslektion. Under matten fortsatte vi prata bevis och indirekta bevis medan vi på fartygsbefälslektionen lärde oss hur man sätter och rättar kurser på sjökortet.

Byssan bjöd oss på en fantastisk god pastalunch och mitt under lunchen flockas alla elever vid ett fönster då någon tycktes se en delfin. Lunchen avbröts snabbt och de flesta elever ruschade upp på däck för att få en närmare titt. Och sant som det var sagt, där simmade ett flertal delfiner bredvid båten. Vi blev lyriska och även ett gäng sjösjuka klasskompisar lyckades kravla sig upp för skådespelet. På tal om sjösjuka så startade vi även en spylista i morse för att hålla koll på vilka i klassen som spyer mest och vilka lyckliga barn som klarar sig helt fritt från spyor.

Vi kryssar nu vidare mot Agadir och hjälps åt att ta hand om våra sjuklingar. Ni får ha det så gott så hörs vi imorgon! Hjärtliga hälsningar från oss på Älva!

## Personallogg:

Hej, här är det lite skumpigt. Nu har vi legat och kryssat mellan Fuerteventura och Marocko i ett dygn och enligt väderprognosen ska det nu bildas som en korridor med lugnare vindar utanför Marockos kust. Planen som den ser ut nu är att hitta korridoren, ta ner seglen och förhoppningsvis kunna börja tuffa rakt mot målet istället för att som nu sicksacka oss fram i motvind.



Havssulorna äro legio utanför Marockos kust

Annars har det varit en hyfsat händselös dag för min vakt. Vi såg två båtar på långt håll. Det var ungefär så spännande som det blev. Eleverna har i och för sig fått se sina första delfiner för resan också. Det höjde deras humör en smula. Jag tycker de är duktiga dock. De kämpar på trots att de inte alltid är på topp och täcker upp för de som verkligen inte klarar av vakten.

Krister har haft sin andra navigationslektion idag och konstaterade efteråt att han kommer behöva ha merparten av de lektionerna till kaj då eleverna inte riktigt kan göra alla övningar när det rullar som det gör.

Nej nu ska jag upp på vakt. Hoppas ni har det bra där hemma.

Sofia