

Logg från Älva

Datum: 2016-02-20

Elevloggare: Tova och Oskar

Personalloggare: Amanda

Position: På väg mellan Gomera och Teneriffa

Segelsättning: under förmiddagen sattes och bärgades storen, focken och stagfocken

Fart: 4 knop

Kurs: 040°

Beräknad ankomst till nästa hamn: söndag morgon (före Cpt. Borchardt)

Väder: Blåsiget med växlande molnighet

Elevlogg:

Tjohej hopp tut. Båten står på lut.

Idag gick vi från Valle Gran Rey strax efter frukost med sydlig vind i stor, fock och stagfock och planerades komma fram till Sköldpaddsviken runt 14. När vi kommit förbi La Gomeras skyddande sydspets och ut i sundet mellan hippieön och Teneriffa tog nordanvinden tag i oss och fick oss att jobba för våra pengar. Det gick hög sjö men det stoppade inte några dedikerade solare som låg och tryckte på däck från att jobba på brännan. Resten av klassen satt med gröna ansikten och jobbade flitigt på med marinbiologirapporten. Ryktet gick om att en val syntes till men endast ett fåtal lyckliga själar fick se skuggan av detta mäktiga djur. När vi väl kom fram till sköldpaddsviken syntes varken sköldpaddor eller ens våra händer framför oss då vinden gjort vattnet grumligt. Ett tappert men misslyckat försök senare lämnade vi därför viken och seglade vidare på vår sista etapp mot Santa Cruz där vår resa planeras avslutas. Planer på filmkväll till trots spenderades även större delen av kvällen med plugg för nästan hela klassen. Tarantinos Den Hatiska Oktaven får helt enkelt vänta tills skolplikten inte längre kallar. Utan söder-te i tio minuter försmäktar vi nu på denna skuta, och i lä under Teneriffa har båten nästan slutat luta. Tova och Oskar ska nu sova ett slag och lovar mer rim till på måndag. Vi somnar till skriken av mås, sula och trut, och som sagt så många gånger; Hej då vi signar ut.





Personallogg:

Hej hej hallå alla där hemma, Amanda här.

Idag lossade vi våra trossar och tampar från La Gomera och Valle Gran Rey och styrde skutan mot Teneriffa med ett snabbt och intensivt stopp vid den berömda och hemliga Sköldpaddsviken. Efter stoppet fortsatte vi vidare mot Teneriffa som vi imorgon runt frukost kommer till. För eleverna betyder det fortsatt marinbiologiplugg och städning. För mig och övriga besättningen betyder det att vi då ska fortsätta snygga till Älva till nästa klass som kommer hit.

Nu är det inte många dagar kvar för oss här ombord och eleverna känner nog både lycka och lite sorg för att komma hem, vi hoppas att vi får se några av eleverna på sjön efter studenten.

Det kommer bli tomt här ombord när "familjen" åker hem den 24e men vi ska ta vara på tiden vi har kvar tillsammans på det här äventyret.

Detta är sista gången ni hör ifrån mig på denna resa och logg och jag måste ge så TOKMYCKET beröm till den här klassen som har varit så tappra, roliga och trevliga genom hela resan, även under lite tuffare förhållanden då Älva mer än gärna gungar lite.

Till er där hemma: håll ut, dom är snart hemma! 😊

Många varma hälsningar till er alla från Volontär-Amanda