

Logg från Älva

Datum: 6/2-2016

Elevloggare: André Hofstedt

Personalloggare: Kärran

Position: N 29° 24,1' W 12°21,4'

Segelsättning: Motor

Fart: 5,5 knop

Kurs: 240°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Söndag morgon

Väder: Mestadels klart med lugnt vatten

Elevlogg:

Hejsan!

Dagen började ungefär som gårdagen slutade, med lugnt vatten och vind. För vissa fortsatte morgonen med att redovisa det vi jobbat med i matte under resan, vissa hade lektioner om lanternor och andra fick arbeta själva med vad de ville. Mitt i förmiddagslektionerna blev vi dock avbrutna med att bärga alla segel, vinden hade försvunnit helt och vi fick fortsätta för motor.

Efter segelbärgningen var det dags för lunch, och under den fick vi veta att vi förmodligen skulle kunna stanna och bada mitt i havet och många hoppade av glädje. Innan det roliga började fick vi dock öva lite man överbord. Vi fick prova att kasta frälsarkransar mot en fender i havet, vilket inte var så lätt som man kan tro.



När vi till slut fick hoppa i sjön gjordes det många fina dyk och volter, både från relingen och ute ifrån bogspröt. Vattnet var ganska kallt när man först kom i men det tog inte lång tid innan man vant sig. Något som jag tror förvånade ännu fler än vattnets temperatur var hur mycket båten drev trots den svaga vinden. Man fick kämpa rätt rejält för att ligga still i vattnet, men hoppade man ifrån fören kunde man bara slappna och driva till badstegen.



Efter badet fortsatte dagen som tidigare, med matteredovisningar och lektioner, och så klart vakt för några. Trots det stillsamma vädret hände det ändå en hel del under dagen, och till frukost imorgon hoppas vi på att komma fram till Lanzarote och Arrecife. Fram till dess får vi dock njuta av solnedgången och spana vidare efter delfiner och valar.

Hoppas ni har det lika bra hemma som vi har här!

// André

Personallogg:

Ja som ni läst ovan har vi haft en fantastisk dag till havs idag. Eftersom vi hade det väldigt gungigt på väg till Agadir uppskattar vi verkligen det lugnare vädret som råder nu, med solsken och lite lätt gungande. Jag har även fått njuta av många fina redovisningar idag. Eleverna har genomfört sina matematiska bevis med bravur. Vi hann inte med alla så vi fortsätter i morgon! Förutom lektioner har det skådats delfiner idag, och några lyckliga såg till och med en val i fjärran!

Badstoppet idag omtalades som "det här blir ju verkligen ett minne för livet!" Det stämmer, det är inte varje dag man simmar i Atlanten precis. Tyvärr var jag inte lika modig som eleverna som hoppade och dök från peket, men jag hoppade i från relingen i alla fall. Det var härligt, och varmare i vattnet än väntat men överraskande strömt. Erik fanns i närheten i ribben och höll koll på oss alla, skönt.

Nu på kvällen har några av oss haft mysstund med högläsning av Fermats gåta. Vi överraskades av att vi blev serverade varsin chocolate chip cookie som några vänliga själar hade bakat. Livet ombord på

Älva är fyllt av trevligheter! Nyss fick jag komma ut och se på marelden som glimmar vid fören. Har tänkt gå ut en längre stund mitt i natten och både se på den fantastiska stjärnhimlen och kanske ha tur och se mera mareld dessutom. Vi försökte fånga den på bild men det gick inte...

Nu är det dags att spela lite spel med eleverna./ Glada hälsningar från oss alla genom Kerstin