

# Logg från Älva

---

Datum: 25/11 2015

Elevloggare: Johan och Tobias

Personalloggare: Bengt

Position: N 29 45' W 012 30' (60 nautiska mil från La Graciosa)

Segelsättning: Fock och revad stor

Fart: 5,5 knop

Kurs: 260

Beräknad ankomst till nästa hamn: kl 8 imorgon

Planerat datum för att segla vidare: i morgon kväll

Väder: soligt med stark vind

## Elevlogg:

Det var väldigt stor sjö i natt som resulterade i många sjösjuka elever, och ett par i personalen också. Vi i byssan började dagen med att göra frukost klockan 06:40 och fortsatte därefter med att diska. Sedan fortsatte vi dagen med att göra lunch till besättningen, efter alla har ätit så diskar vi, tyvärr går det inte så snabbt som man tror eftersom det alltid finns några efterslängar som kommer med disken när man nästan har diskat klart. När man har diskat klart får man ungefär 30-45 minuter att sova tills nästa lektion börjar. Efter lektionerna är klara så har vi ungefär en 45 minuters ledighet till vi måste upp till byssan och laga mat. Jag tycker att det är skönt att ha byssan eftersom man får en god natt sömn.

Under den lediga tiden när vi inte hade lektion har nästan alla utom vakterna sovit för att undvika illamående så gott det går. Idag var sista tillfället att på lektion bygga på våra segelbåtar men pga att många var sjösjuka var inte alla på lektionerna. MVH Johan och Tobias!

## Personallogg:

Igår kväll när jag törnade in hade vi ganska kraftig sjögång men det var inga svårigheter att somna. I morse fick jag reda på att sjön hade ökat ytterligare under natten med vågor upp i brygghöjd. Trots det besvärliga livet ombord med tallrikar som far i golvet, kaffemuggar som spills ut och kroppsdelar i närkontaktakt med inredningen är stämningen ganska god. Under lektionerna har några av de tappra grabbarna verkligen försökt men fått ge upp och gått och lagt sig. Nu har sjön lugnat sig och jag ser inte till några elever. Många går och lägger sig direkt efter middagen ( tänk om dom gjorde så hemma ) för att kunna klara vaktpassen under natten.

På engelsklektionerna idag har man pratat om hur man tar hand om uttjänta båtar och förekomsten av båtskrotar. Segelbåtarna börjar bli färdiga och finslipning och modifieringar får ske på fritiden. I morgon kommer många att provsegla sina fartvidunder när vi stannar till på La Graciosa. Då får dom se hur deras teorier stämmer. Det har verkligen varit ett helhjärtat engagemang och många har jobbat med sina projekt på fritiden. Jättekul!!

