

# Logg från Älva

---

Datum: 12/11-15

Elevloggare: William, John

Personalloggare: Ingela , Bengt

Position: Malaga, i hamn

Segelsättning: ingen

Fart: noll

Kurs: ingen

Beräknad ankomst till nästa hamn: 19/5

Planerat datum för att segla vidare: 14/11-15

Väder: Soligt väder med klar himmel

**Elevlogg: Idag var vi på studieresa med klassen i Ronda, som ligger runt två timmar ifrån Malaga där vår segelbåt Älva är förtöjd. Under vårt besök i Ronda så fick vi en guidad tur runt staden och fick se olika historiska byggnader som t.ex en av världens äldsta tjurfäktningsarenor. Det var spännande att höra och se vad som egentligen händer där inne. Väl tillbaka i båten så fick vi en utsökt chilli con carne som kocken hade förberett till besättningen.**

## **Personallogg:**

När vi vaknade i morse möttes vi av en helgrå molnig himmel. Problemet blev hur man skulle klä sig under dagen eftersom studiebesöket till Ronda stod på schemat.

Efter de vanliga morgonrutinerna embarkerades den fina turistbussen för en skön färd upp i bergen. Vid framkomsten till Ronda konsulterade vi vår busschaufför om vägen till den park där vi skulle möta vår guide varvid han genast skickade oss åt fel håll.

Efter att ha intagit den medhavda lunchen , rådfrågat den endast spansktalande lokalbefolkningen samt ringt guiden ändrades kursen 95 grader och så småningom kom vi rätt.

Guiden visade sig vara mycket bra. Han etablerade snabbt en bra kontakt med eleverna och lyckades behålla intresset under flera timmar med tjurfäktning Ernest Hemmingway, Christoffer Kolumbus, inkquisitionen och general Francos avrättningsmetoder ( politiska motståndare kastades ner i den 100 meter djupa ravinen)

Efteråt fick eleverna beröm av guiden för sitt fina uppträdande. Efter att eleverna utforskat Ronda på egen hand under en timme tog vi bussen tillbaka

hem till Älva och den väntande middagen.



