

Logg från Briggen

Elevloggare: Alina och Sofie

Lärologgare: Jan Östman

Elevlogg

Hejsan allesammans!

Efter en fullspäckad dag med föredrag av Åsa, miljöaktivisten i Huddiksvall, rundturer i Huddiksvall med Oolster, klättring i riggen, repetitioner av säkerhet på däck och kvällsegling med 50 gäster/fullt skepp så sitter vi nu trötta, utmattade och fikar innan läggdags.



Jan har idag även mönstrat på Briggen samtidigt som Victor har lämnat av Ola för hemfärd (vi ser fram emot håvprovningar med Jan).

Trots det kalla vädret som har intagit Huddiksvall så har vi ändå sett lite solsken titta fram.

Huddiksvall har förbluffat oss genom att bara ha 1 enda mjukglass ställe. Inte okej från våran sida.

Ett stort tack till er som tog er tid att läsa denna fina logg!

Och med det vill vi säga.. Skepp o hoj ha det skoj!

// Alina och Sofie Mbv14 21/9-16

Lärolog

Tåget var i tid, som tur var, och anlände i Hudiksvall kl. 17.00 enligt tidtabellen, samma tid som Briggen skulle lämna kajen för en kvällssegling med betalande passagerare. Victor mötte vi stationen, han hade just följt med Ola, som vinkade ifrån Stockholmståget, som just lämnade perrongen när jag gjorde kontakt med Victor. Efter en snabb promenad till hamnen lämpade vi över mitt bagage till besättning på Briggen och klättrade ombord över relingen i aktern (fören var redan på väg ut då fartyget lämnade kaj med hjälp av ett akterspring). Klockan var 17.09.

De flesta av våra elever hade klättringsselar på och var redo att ta sig upp i riggen för att sätta segel, tillsammans med flera i besättningen. Då jag har varit borta från skolan i ett år, har jag missat MbV14s andra år. Alla i klassen är redo att hjälpa till med segelsättning och prata med passagerare. Men det som var mest imponerande idag, var när middagen serverades vi 19-tiden. Det målet var för de betalande passagerarna, så besättningen och våra elever fick vänta tills efter att vi låg säkert i hamn vid 21-tiden innan de fick sin mat. Så under ett par timmar fick de hålla sig sysselsatta medan härliga lukter kom från byssan. De var imponerande, ingen klagade, utan pratade med varandra, drog i tampar och klättrade i riggen när det behövdes. Matilda berättade stolt om hur hon hade besekrat sin rädsla för höga höjder då hon långsamt och metodiskt hade tagit sig längst upp i stormasten och rört vimpeln som sitter där uppe. Utbult visade sin tatuering av en kompassros med två bläckfiskarmar. Filip och Victor tog hand om all disk som kom ifrån matsalen – de fick senare hjälp av Matilda.

Jag ser fram emot att jobba med det här gänget i några dagar. De har blivit en fin klass.