

Logg från Torrseglingen ☺

Datum: 2015-09-00

Loggskrivare: Caroline och Linnea

Lärrarloggskrivare: Björn

Väder: Soligt och en svag sydostvind. Temp 18°C.

Logg:

Hejsan hoppсан!

Dagen har bjudit på många skratt och fina leenden!! Det började med att vi åt frukost gjord av Linda och Björn. ;) Till frukosten tillhörde också de dagliga vädertesterna. Efter frukost var det dags för cykeltur till Fiskebäckskil där vi tog båten Carl Wilhelmson till Lysekil. I Lysekil åt vi bland annat underbart god pizza från olika pizzerior. Sen var det dags för dagens stora händelse... Havets hus!!! :D I Havets hus fanns det allt från flundror till solsjöstjärna och bläckfiskar. Det var otroligt intressant! Dessutom fick vi testa att klappa på anemoner i klappakvariet vilket roade många. Mycket pengar spenderades på gosedjur och glass även som vanligt badades det mycket också. När båten tagit oss tillbaka och vi cyklat tillbaka till huset så var det dags för skrivstuga för alla vaktlagen ända fram till middagen. Den bestod av rester från tidigare dagar. Under middagen släppte Linda den stora bomben att det var disco på kvällen efter diskningen och städningen såklart. Discot var super kul och vi hann med både limbo och hela havet stormar, även *mycket* dans! Men nu är det sovdags, och imorgon taggar vi att äntligen få mönstra på Älva i Kalmar. Godnatt!!!

Stora kramar Caroline och Linnea





Ser du stjärnan i det blå?



(Dagen avslutades även idag med underbar kvällsol)

Lärarylogg:

Hej! Björn här igen.

Sista dagen i Grundsund och utflykt till Lysekil, som vanligt hade vi fantastiskt väder och en kanontrevlig dag i Lysekil. På kvällen blev det lite sista-kvällen-i-Grundsund-party.

Mycket glatt och trevligt och ungdomarna (inkl. Linda) höll på lite längre än jag orkade med och det blev lite senare läggdags än vanligt för de flesta. När jag cyklade hem från vår party/lektions/middag-lokal kände jag mig väldigt glad och nöjd, veckan på västkusten har varit mycket bra. I morgon bär det av till Kalmar för att möta upp Älva.

På återseende Björn