

Logg från Älva

Datum: 22/9-15

Elevloggare: Ville och Philip

Personalloggare: Gabriel

Position: N 50° 37' E 000° 09'

Segelsättning: Tog ner seglen 20.00, nu är det gång för maskin

Fart: 5,2 knop

Kurs: 250

Beräknad ankomst till nästa hamn: Portsmouth i morgon bitti 8.30 lokal tid

Väder: Mulet men uppehåll, NV vind, 14 grader

Elevlogg:

Hej hej alla oroliga föräldrar! Då var det dags för dagens logg. Idag har klassens alfahanne (Philip) haft sin stora dag. Dagen började med att delar av klassen samlades för att sjunga för "lilla" Philip som glatt vaknade och tog emot sina presenter. Efter det var dagen i full gång med både historia och engelska, vi pratade om förintelsen och avslutade förmiddagen med att se slutet på filmen Oliver Twist.

Som vanligt har det gungat en del vilket fört med sig att studierna går segt och alla mår lite sämre än vanligt. Vår underbara kock Frida lagade en fantastisk Jordärtskockssoppa som uppskattades mycket av både elever och besättning. Nu sitter vi framför tv:n, tittar på Captain Phillips och väntar på Philips födelsedagstårta som snart serveras.

Med detta sagt vill vi tacka för oss och önska alla där hemma en riktigt god jul!

Hej hopp jättesn***!

Personallogg:

Hej ikväll är det Styrman Gabriel som sitter bakom tangentbordet igen. Jag hade hoppats kunna skriva något om hoppande delfiner och strålande solsken så här till kvällen men tyvärr har vi haft regn och lite lätt dis hela dagen och det fåtal delfiner som brukar uppehålla sig i engelska kanalen har nog flytt söderut vid det här laget. Trots det något dystra vädret har vi fått några timmar med fin segling under dagen och vi gör nu så pass god framfart att vi nu räknar med att komma in till Gosport redan imorgon förmiddag. Stämningen är god ombord alla verkar må bra och allt är väl. Det var allt för mig. Nu ska jag äta pannkakstårta med de andra tack och hej.