

Logg från Älva

Datum: 21/9-15

Elevloggare: Josefin och Nathalie

Personalloggare: Lena

Position: I kanalen på väg ut från Brügge.

Segelsättning: Nepp inga segel i kanalen, vi kör bara motor.

Fart: 1,2 knop

Kurs: Lite svårt att skriva eftersom att kanalen inte är helt rak.

Beräknad ankomst till nästa hamn: Onsdag 23/9-15

Planerat datum för att segla vidare: Efter ankomsten till nästa hamn är det dags att flyga hem till Sverige.

Väder: Mulet med regn just nu.

Elevlogg:

Hej hallå loggen!

Idag har det varit en lång dag, det började med att vi åt en tidig frukost som serverades kl 06.00. Därefter städades det som vanligt för att sedan kliva på bussen som skulle ta oss till koncentrationslägret Breendonk. Där möttes vi av en guide som tog med oss tillbaka till andra världskriget i två timmar. Vi fick lära oss mer om hur livet i ett sådant läger kunde vara och hur lägrets historia har sett ut. Guiden hade en stor inlevelse i det han berättade och han visade oss exempelvis hur tortyr kunde se ut, hur toaletterna var och hur "fångarna" bodde. Efter besöket åkte vi tillbaka med bussen i 1,5h, några i klassen klev av i Brügge för att ta en sista titt. Just nu har vi precis kastat loss från kajen vi legat vid här och har sikte mot slutdestinationen Portsmouth, England. Vi är beräknade att vara där onsdag kl 12 om allt går som beräknat. ;)

Skriven av Josefin och Nathalie





Personallogg:

God kväll alla loggläsare!

Idag har vi som tjejerna redan skrivit besökt koncentrationslägret Breendonk. Breendonk byggdes av belgarna som en del av landets försvar under 1800-talet men togs snart efter krigsutbrottet över av tyskarna. Lägret är ett av de mest välbevarade vilket gör att man som besökare får en så verklighetstrogen upplevelse som möjligt. Jag har varit på Breendonk tidigare och vi har haft olika guider varje gång. Den guide vi hade idag berättade med stor inlevelse och pratade mycket om problematiken med den stora massans passivitet under kriget och vilka konsekvenser det fick. Han kopplade detta till de problem vi har i världen idag och vikten av att alla människor inser att de kan bidra med något positivt för andra människor. Intressant med det perspektivet tycker jag. Vi pratar ofta om förintelsen och säger att något sådant aldrig får hända igen men ändå sker allvarliga övergrepp på många håll i världen medan denna logg skrivs.

Nu ikväll medan vi puttrar ut genom kanalen så är det filmvisning i salongen – Schindlers Llist.

Mvh

Lena