

Logg från Älva

Datum: 20/09-2015

Elevloggare: Charlie och Sebastian

Personalloggare: Ingrid

Position: I hamn i Brügge

Beräknad ankomst till nästa hamn: 12.00 onsdag 23/09-2015

Planerat datum för att segla vidare: måndag 21/09

Väder: Soligt

Elevlogg:

Hejsan alla goa och glada läsare!

Idag har det varit en rätt lugn dag. Dagen började med en normal grötfrukost och lite lektioner. Vaktlagen delades in i grupper för att lektionerna skulle gå så effektivt som möjligt. Alla ombord fick välja ifall de ville äta iland eller äta på skeppet, så många gick in till stan för att kaka och spendera resten av eftermiddagen där. De som åt på Älva gick in mot staden efter lunchen. Klockan sju hade alla en tid att passa, det var dags för vaktlag C att ha sin trerättersmiddag. Kvällens tema var "Bröllop" och det blev en succé! Charlie och Nathalie (på bilden med prästen) gifte sig och alla var där för att beskåda detta under. Efter vigseln under stormasten gick alla ner för att äta förrätten. Det var mingel så alla stod upp och pratade med varandra i salongen medan de åt. Efter förrätten var det dags att förtära huvudrätten. Till huvudrätt var det marinerad fläskfilé med potatis i ugn täckt av ett tunt lager rödvinsås. Under kvällen var det många som höll tal och vi fick till och med höra vår kapten, Sören, rappa på svenska. Till efterrätt serverades en cheesecake med jordgubbsgardering. Alla verkar vara väldigt nöjda och belåtna efter denna lugna och trevliga dag.

Hjärtliga hälsningar från Älva med besättning och elever (skriven av Sebastian och Charlie)



Personallogg:
Skepp o'hoj från Älva!

Kvällen har nu sänkt sig över Brugge och det är ett sorl från eleverna i mässen och salongen där loggdatorn är placerad på Älva. Precis som eleverna skriver så har vi varit i Brugge idag på eftermiddagen och trots att det är söndag så var det stor folkfest. Oftast är ju affärer stängda på söndagarna, men dagen till ära var de flesta öppna och trafiken var avstängd inne i stadskärnan och det bjöds på underhållning och dans lite här och var. På stora torget hade man riggat en stor scen där flera belgiska musiker uppträdde. Choklad, våfflor och musslor har flera av oss smakat idag, vilket är mycket typiskt på menyerna. För att inte tala om pommestertes med majonnäs.

Kvällens avslutningsmiddag och rollspel var ett av de roligaste som vi varit med om. Det visar sig gång på gång ombord att klassens goda stämning och avslappnade stil får alla på gott humör. Det är ett glatt påhittigt gäng som jobbar på bra—både socialt, som "sjöfolk" och på lektioner. Det är gott att vara lärare och mentor ombord Älva med Mb14a nu ☺

Imorgon väntar en tidig frukost klockan 6:00 och snabb städning innan vi far med buss till arbetslägret Breendonk. Men det får ni höra mer om i nästalogg.

Over and out,

Ingrid



