

Logg från Älva

Datum: 2015-09-15

Elevloggare: Erik, Anton B, Isak

Personalloggare: Frida J

Position: 53°46N 5°31E

Segelsättning: revad stor ,fock, stagfock.

Fart: 6 knop

Kurs: 270°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Imorgon

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: molnigt, blåsig, duggregn och mycket vind.

Elevlogg:

Hej! Lång dag idag på Älva. Vi har blivit utsatta för tuffare väder här på Nordsjön med vågor på 3 meter och vindar på 14m/s. Många har på grund av detta blivit sjösjuka och alla lektioner har ställts in samt städningen. Stämningen har varit lugn här då de flesta har sovit större delen av dagen men några få har hållit sig vakna och fått ställa upp för de som har varit sjösjuka. Nu sitter folket halvt sovande till film och elevloggen avslutas med att en utav oss hänger över relingen.

Personallogg:

Hej allihopa,

Idag har det varit en kämpig dag ute i gunget. De som inte är sjösjuka kämpar modigt på både i byssan och på däck. På alla seglingar vi gör har vi alltid några dagar som är som denna, det är en del av livet ombord. Några upptäcker att de visst kan bli sjösjuka , andra inte och några upptäcker en styrka i sig själva de inte visste att de hade.

Livet ombord kan vara jobbigt, speciellt om man inte är van att ha massa människor runt sig dygnet runt. Om man inte spenderat så mycket tid borta från mamma och pappa. Och om man inte är van vid att ha så mycket ansvar.

Men det kan också vara härligt, ett litet äventyr. Att knyta nya vänskapsband som håller i vått och torrt. Att lära sig nya saker , så främmande från vardagen hemma i sverige. Att lära

sig att ta hand om sig själv och andra. Att lära sig laga mat och baka och tycka att det är riktigt roligt.

Allt detta och mycket mer är en del av livet ombord, en del som gör det så himla roligt att få vara ombord!

Jag hoppas ni har det bra hemma!

Mvh F.J.